

Als wij kijken naar de toekomst vanuit hemels perspectief is er hoop, een mooi vooruitzicht God heeft ons oneindig lief.

Hij heeft ons Zijn Zoon gezonden
om ook in de zwartste nacht
kracht en bijstand te verlenen
voor wie het van Hem verwacht.

Wees niet bang al zijn er zorgen
want Gods Zoon, Hij zal er zijn
als een Licht in donk're dagen
als Verlosser van de pijn.

't Christuskind is ons geboren
Hij die nieuw vooruitzicht gaf
eens gekomen in een kribbe
ging de weg voorbij het graf.

Hij geeft licht in onze morgen
trekt ons uit het diepste dal
wil de zorgen van ons nemen
ken jij deze Jezus al?

Jezus toont een nieuwe toekomst
wijst ons op het Paradijs
wil jou bijstaan heel jouw leven
jou verlichten op je reis.

Geschreven door Alie Holman.