

Gezegend Nieuwjaar

Het jaar is weer voorbij gegaan
Een jaar vol met herinnering
In nood heeft U ons bijgestaan
In tranen ons willen omringen.

Nieuw leven kondigde zich aan
leden van 't gezin ons ontnomen
Deze avond delen wij met elkaar
De blijde en de droeve dingen.

Niet ieder heeft om dit te delen
Soms zijn wij eenzaam en alleen
Van Harte deel dit met velen
Dan zijn wij samen niet alleen.

En met ons is de sterkte Rots
Die ons dan troost in de ellende
Hij slaat Zijn armen om ons heen
Wil ons Zijn vertroosting zenden.

Het oudejaar voorbijgegaan
Het nieuwe jaar met Hem beginnen.

Gezegende jaarwisseling en een goed 2011!

Een gedicht van Petra Groeneveld