

**Nieuwsbrief voor de kinderen,
Zondag 30 maart 2025**

Beste jongens en meisjes,
Wat fijn dat je in de kerk bent!



Psalm 139

God kent jou helemaal.

God is altijd bij je.

Ochtendienst:

Mijn naam is:

De dominee heet:

Ik ben samen in de kerk met:

Zo oud ben ik:

Mijn kleur ogen:

Het is bijna **Pasen**.

We noemen de tijd voor Pasen:
lijdenstijd of veertigdagentijd

We denken na over het sterven van Jezus.

Vandaag is het de **5^e** lijdenszondag.



KRAAK DE CODE

Voorbeeld

D4	A5	D3	D4
t	e	s	t

	1	2	3	4	5
A	a	b	c	d	e
B	f	g	h	i	j
C	k	l	m	n	o
D	p	r	s	t	u
E	v	w	x	ij	z

Weet jij woord mist in de zin?

1. U ziet me als ik ben.

D4	B3	D5	B4	D3

2. Elk deel van mijn hebt U gevormd.

C2	B4	A4	B3	A1	A1	C3

3. Alles wat U maakt, is een

E2	C5	C4	A4	A5	D2

4. Kijk in mijn, onderzoek al mijn gedachten.

B3	A1	D2	C4



Preek

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

B.

D.

E.

G.

H.

J.

M.

N.

R.

S.

T.

W.

Maak een tekening die bij de preek past

PSALM 139 : 1

Niets is, o Oppermajesteit,
bedekt voor Uw alwetendheid.

Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan.

Gij weet mijn zitten en mijn staan.

Wat ik beraad', of wil betrachten:

Gij kent van verre mijn gedachten.



U WEET ALLES VAN MIJ
EN OOK WAAROM
IK IETS DOE OF WIL



