

Nieuwsbrief voor de kinderen



Mijn naam:

22 maart 2025

Dominee:

wat fijn dat je er bent!

Vandaag is een bijzondere dienst. Er worden namelijk kinderen gedoopt! Daan Gerard Doorneweerd en Berend Jan Christoph de Vries, wat een lange namen zijn dat.

Vaak hebben doopnamen een mooie betekenis. Heb je ook een doopnaam? Weet je wat je naam(en) betekenen?

Dooplied

Na de doop mogen we voor in de kerk voor Jan en Daan zingen: 'De Heere zegent jou'. Kom je ook naar voren om mee te kijken naar de doop en te zingen?



God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw
volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Psalm 105:5

LEZEN

1. Uit dit Bijbelboek komt
het onderwerp van de preek:

hoofdstuk

vers

2. Dit Bijbelboek is een

- Profetie (voorspellende uitspraak over de toekomst, boodschap van God via profeet)
- Evangelie (brief of boek met het goede nieuws, verhalen over Jezus)
- Een psalm of poëzie (lied, gedicht)
- Anders,

4. De hoofdperso(n)en in deze
geschiedenis is (zijn)

- Jezus
- Petrus
- Judas
- Maria
- Pontius Pilatus
- Hoofdman over honderd (soldaat)
- Soldaten
- Priesters
- Misdadigers
- Anders, nl.

5. Het gebeurt:

- overdag
- 's avonds
- 's nachts



6. Weet je op welke dag het gebeurt?

- (witte) Donderdag
- (goede) Vrijdag
- (stille) Zaterdag
- (paas) Zondag
- Je kunt het niet weten

3. Vandaag is het de

1^e / 2^e / 3^e / 4^e / 5^e / 6^e / 7^e
lijdenszondag.

Een betrouwbaar teken

Elk eurobiljet heeft een watermerk. Dat zie je niet direct, maar als je zo'n biljet tegen het zonlicht houdt is het heel duidelijk! Je weet dan dat het biljet echt is. Zo'n watermerk is niet na te maken of weg te halen. Zo is het ook met het verbond van God met Zijn volk. Zijn volk is Zijn eigendom. In het Oude Testament is de besnijdenis hier een teken van en in het Nieuwe Testament is de doop hier een teken van.





De lijdenstijd

Zeven weken

In de 7 lijdensevenen, die uitlopen op Goede Vrijdag, denken we bewust na over het lijden van Jezus. Tijdens deze 7 zondagen wordt in de ochtenddiensten vaak gepreekt over de voorzeggingen en aankondigingen (profetieën) van het lijden en sterven van de Heere Jezus, en over het lijden zelf.

Tijdlijn



Vind je de baby's ook zo lief? Heb jij een lieve wens voor de ouders en de baby's?

Maak je hieronder een mooie kleurplaat voor de baby's?