



# Nieuwsbrief voor de kinderen

## Zondag 2 maart



Mijn naam is;

Ik ben in de kerk met:

Wat fijn dat je er bent! We vieren vandaag het Heilig Avondmaal, kijk en luister maar goed!

We zingen vanmorgen:

Psalm	Lied
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Vul de ontbrekende woorden in van Psalm 62 vers 1

Mijn ..... is immers ..... tot God,  
 van Hem ..... ik een .....lot,  
 Hij immers ..... mijn ..... wezen,  
 mijn ....., mijn ..... in mijn .....,  
 mijn ..... en mijn .....vertrek:  
 ik zal geen ..... wankling .....



**Jong Genesis gaat weer zingen** in de kerk!

Tijdens **Biddag** op woensdag 12 maart in de middagdienst om 15.30.

**Je kunt nog meedoen!**

We oefenen op **10 maart** om 15.15 in d'Ekkelkaamp.

Opgeven kan bij Dorothee Sterenburg tel: 06-421 519 36

# Heilig Avondmaal



Waarom vieren we het Heilig Avondmaal?

- Omdat we het een leuk feest vinden
- Om te blijven gedenken dat de Heere Jezus voor onze zonden is gestorven
- Anders wordt de brood en de wijn te oud

Bij het brood denken we aan:

- Alle mensen die gestorven zijn
- Dat we elke dag eten hebben
- Het lichaam van Jezus dat voor ons gestorven is

Wat is de kleur van de wijn?

- Wit
- Rood
- Roze

Waarom deze kleur?

.....

Wanneer werd het Heilig Avondmaal ingesteld? En door wie?

.....

Hoeveel keer in het jaar vieren wij het Avondmaal?

- 3
- 4
- 5

Wanneer mag je meedoen met het Avondmaal?

- Als je gedoopt bent
- Als je geen stoute dingen meer doet
- Als je elke zondag 2 keer naar de kerk gaat
- Als je de Heere Jezus hebt liefgekregen en belijdenis hebt gedaan

Heb jij de Heere Jezus ook liefgekregen?

.....



Het Heilig Avondmaal houden, is een opdracht van Jezus om terug te denken aan wat Hij moest lijden voor onze zonden.

Als je aan het lijden en sterven denkt word je verdrietig. ☹

Maar als je bedenkt dat Hij dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!! ☺

Zo mag iedereen die dit gelooft, het Avondmaal als een feest vieren. Om terug te denken en blij te zijn!



Breng de vrouw bij het huis van Simon



www.kleurversjes.nl

BEDENK

Toch hoe GROOT  
de LIEFDE is die de  
VADER ons heeft  
GESCHONKEN

We worden KINDEREN van GOD  
genoemd en DAT ZIJN WE ook

1 Johannes 3 vers 1

**Lees mee met  
Lukas 7 vers 36 - 50  
en  
KRAAK de CODE!**



	A	B	C	D	E	F
1	a	b	c	d	e	f
2	g	h	i	j	k	l
3	m	n	o	p	r	s
4	t	u	v	w	y	z

Jezus was op visite bij Simon de

1F	1A	3E	2C	4F	1E	1E	1E	3E

Er kwam een vrouw bij Jezus die veel

4F	3C	3B	1D	1E	3B

had gedaan.

Ze maakte Zijn voeten schoon met haar

4A	3E	1A	3B	1E	3B

Jezus zei tegen haar; je zonden zijn

4C	1E	3E	2A	1E	4C	1E	3B



2A	1A		2B	1E	1E	3B		2C	3B		4C	3E	1E	1D	1E

THEMA van de preek is:



V . R G . V . N G

R . D D . N G

V R . D .

Vul de ontbrekende  
klinkers in  
(a,e,i,o,u)



# MIDDAGDIENST



ZINGEN/BIDDEN/LEZEN

Schrijf 2 liederen op uit **Weerklank**

.....

Schrijf 2 **Psalmen** op

.....

Welke vindt jij het **moist**?

.....

Waar zou jij vandaag voor willen **bidden**?

.....

Waar **bidt** de dominee voor?

.....

De **schriftlezing** is uit?

.....

en



Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters?

(Hoor je ook lange woorden?)

A. ....

C. ....

J. ....

K. ....

R. ....

S. ....

T. ....

V. ....



Omcirkel of kleur de woorden die je hoort tijdens de dienst

Vergeving    Jezus    lied    Heere  
 zingen    Vader    wet geloof    bidden    werken  
 samen    God    Psalm    lezen    zondag    belijden  
 Bijbel    Heilige Geest    gemeente    leven  
 Geloofsbelijdenis    zonden    discipelen    leren



REBUS



ta = i



h = b



- n



aa = o +



h = st +



- v + g



- d



- r



lie =  
ven



HOUD van de HEER, je GOD, met je  
hele HART, met je hele ZIEL, met  
je hele VERSTAND en met al je  
KRACHT.



En houd EVENVEEL van je  
MEDEMENSEN als  
van JEZELF.

