

	Thema:	<i>Niets mogelijk zonder de Heilige Geest, Die werkt én versterkt door het Woord en Die versterkt én verzekerd door de Sacramenten</i>
	Hand-out bij de verkondiging over HC Zondag 25 vr. & antw. 65-68	
	Datum:	Zondag 26 januari 2025
	Dienst:	14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde
	Predikant:	ds. G. van den Berg
HC, zondag 25, vr. & antw. 65-68		Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
<p><i>65. Aangezien wij dan alléén door het geloof deelgenoot worden van Christus en al Zijn weldaden, vanwaar komt dat geloof?</i> Van de Heilige Geest, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie, en versterkt door het gebruik van de Sacramenten.</p> <p><i>66. Wat zijn sacramenten?</i> Dat zijn heilige zichtbare waartekens en zegels, die God heeft ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving van zonden ene het eeuwige leven uit genade schenkt.</p> <p><i>67. Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daaraan gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op het offer van Jezus Christus aan het kruis volbracht, aanwijzen als de enige grond van onze zaligheid?</i> Ja, precies dat! Want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is.</p> <p><i>68. Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond (of Testament) ingezet?</i> Twee, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.</p>		<p><i>65. Het geloof is dus nodig om te delen in het heil van Christus. Maar hoe komen we nu aan het geloof?</i> De Heilige Geest werkt het geloof in mijn hart door de prediking van het Evangelie. Hij versterkt het door het gebruik van de sacramenten.</p> <p><i>66. Wat zijn sacramenten?</i> Heilige, zichtbare tekens en zegels van de belofte van het Evangelie. Ze helpen ons om nog beter te verstaan wat het offer van Christus betekent en te geloven dat wij er vast en zeker in delen.</p> <p><i>67. Wijzen het Woord en de sacramenten ons dan beide op het offer van Christus?</i> Ja! Want het Evangelie leert ons en de sacramenten verzekeren ons dat onze redding berust op het enige offer van Christus.</p> <p><i>68. Hoeveel sacramenten heeft Jezus ingesteld in het Nieuwe Testament?</i> Twee, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.</p>
Schriftlezing:	Johannes 6 vers 60 t/m 69 ~ Johannes 16 vers 5 t/m 15	

3-14. Het geloof en de wil om te geloven is een gave van God

Het geloof is een gave van God. Niet omdat het door God aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden, maar omdat het daadwerkelijk (aan) de mens wordt geschonken, ingegeven en ingegoten. Het is ook niet zo dat God alleen het vermogen om te geloven aan de mens geeft en vervolgens de instemming of het daadwerkelijk geloven aan de vrije wil van de mens overlaat. Nee, God, Die zowel het willen als het volbrengen, ja, alles in allen werkt, brengt zowel de wil om te geloven als het geloof zelf in de mens tot stand.

4-10. Geroepenen die tot bekering komen, moeten daarvan God de eer geven

Wanneer wij door de bediening van het Evangelie geroepen zijn en komen en bekeerd worden, moeten we dat dus niet aan onszelf toeschrijven. Alsof wij ons in onze vrije wil zouden onderscheiden van anderen, aan wie een even grote genade geschonken is, voldoende om te kunnen geloven en om bekeerd te kunnen worden. Née, men moet dit alléén aan God toeschrijven. Zoals Hij de Zijnen van eeuwigheid in Christus heeft uitverkoren, zo roept Hij hen ook in de tijd krachtdadig en schenkt hun geloof en bekering. En als Hij hen verlost heeft uit de macht van de duisternis, brengt Hij hen over in het rijk van Zijn Zoon, opdat zij zouden verkondigen de deugden van Hem, Die hen riep uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, en opdat ze niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Hiervan leggen de geschriften van de apostelen doorlopend getuigenis af.

4-11. De wedergeboorte

Verder, wanneer God Zijn welbehagen in de uitverkorenen volvoert en de ware bekering in hen tot stand brengt, dan laat Hij hun niet alléén het Evangelie op een uiterlijke manier prediken en verlicht Hij niet alléén met kracht hun verstand door de Heilige Geest, opdat zij de dingen die van de Geest van God zijn, echt verstaan en onderscheiden; *maar* dan dringt Hij ook door tot in het binnenste van hun hart met de krachtige werking van Zijn Geest, Die hen wedergeboren doet worden. *De Heilige Geest* opent hun gesloten hart, maakt hun harde hart zacht en besnijdt hun onbesneden hart. *De Heilige Geest* giet in hun wil nieuwe hoedanigheden en maakt dat deze van dood levend wordt, van verkeerd: goed, van onwillig: gewillig en van ongehoorzaam: gehoorzaam. *De Heilige Geest* beweegt en sterkt die wil zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

4-12. De Heilige Geest werkt de wedergeboorte in een mens

Dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden en die levendmaking waarover zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt. God werkt die zonder ons in ons. Zij wordt niet alleen tot stand gebracht door middel van de uiterlijke prediking of door een zacht aandringen. Ook is het niet zo dat als God Zijn werk in de mens verricht heeft, deze dan zelf nog het vermogen heeft om wedergeboren of niet wedergeboren te worden, bekeerd of niet bekeerd te worden. Nee, deze wedergeboorte is een totaal bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, die in kracht niet minder of geringer is dan de schepping of opwekking uit de doden. Hiervan getuigt de Schrift, die geïnspireerd is door dezelfde God als Die deze wedergeboorte bewerkt. Zo worden allen bij wie God op deze wonderbare wijze in hun hart werkt, volstrekt zeker en met kracht wedergeboren en geloven zij daadwerkelijk. Dan wordt hun wil die vernieuwd is, niet alleen door God aangezet en bewogen, maar als hij door God bewogen is, werkt hij ook zelf mee. Daarom wordt ook terecht gezegd dat de mens door de genade, die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.