



Thema:

Als wij door de Geest leven,  
laten wij dan ook door de Geest wandelen

**Hand-out bij de verkondiging  
over HC Zondag 32, vr. & antw. 86 en 87**

Datum: Zondag 22 juni 2025

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde

Predikant: ds. G. van den Berg

**HC, zondag 32, vr. & antw. 86 en 87**

Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom

*86. Aangezien wij uit onze verlorenheid, zonder enige verdienste van onszelf maar alléén uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?*

Daarom allereerst, omdat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt,

- (1) opdat wij ons met ons hele leven God dankbaarheid bewijzen voor Zijn weldaden en Hij door ons geprezen worde.
- (2) Maar ook, dat elke bij zichzelf van zijn geloof de vruchten zal zien die verzekeren dat Christus door Zijn Geest in ons woont en werkt,
- (3) en opdat door onze godzalige levenswandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

*87. Kunnen dan mensen, die goddeloos en ondankebaar blijven leven en zich daarvan niet bekeren, niet zalig worden?*

In generlei wijze, want de Schrift zegt dat geen onkuise, of afgodendienaar of echtbreker of dief of gierigaard of dronkaard of lasteraar of rover of dergelijke, het Koninkrijk van God beërven zal.

*86. Waarom moeten wij nog goede werken doen, als we alleen uit genade, zonder enige verdienste door Christus van onze ellende verlost zijn?*

Omdat Christus, Die ons vrijkocht, ons door zijn Geest ook vernieuwt tot zijn beeld.

Onze goede werken zijn vruchten van ons geloof. We danken en eren er God mee.

We worden er ook door gesterkt in het geloof.

en we laten daardoor de liefde van Christus aan anderen zien, opdat ook zij in Hem gaan geloven.

*87. Kunnen dan mensen, die goddeloos en ondankebaar blijven leven en zich daarvan niet bekeren, niet zalig worden?*

Nee, want God zegt in de Bijbel heel duidelijk dat mensen die Zijn Wet overtreden Zijn Rijk niet zullen beërven.

**Schriftlezing:** Galaten 5

**Citaat uit** 'Troost voor jou', van Peter Dirksen

"Bart van Rees is 18 jaar. Hij heeft net zijn rijbewijs en hij heeft ook al een auto gekocht. Dat vind hij stoer. En hard rijden, daar houdt Bart van! Zijn vader zegt: 'Bart, pas op, wees voorzichtig! Want voor 't weet heb je een ongeluk.' 'Dat valt wel mee, pa', zegt Bart. Maar het gaat al snel mis. In een bocht van de weg gaat het fout. Bart rijdt veel te hard en raakt in de bocht de macht over het stuur kwijt. De auto gaat rechtdoor het kanaal in... Aan de andere kant van het kanaal staat een huis. Daar wonen Cor Daad en zijn



vrouw. Ze zitten juist in de kamer koffie te drinken. Cor zegt: 'Hoor eens! Daar gaat iets goed fout!' Ze horen een harde klap en dan is het stil... Snel springt Cor daad op en rent naar buiten. Hij ziet het direct: een auto in het kanaal. Het dak komt nog net boven het water uit. Cor springt in het water en zwemt naar de auto toe. Even later komt de brandweer, maar dan is Bart al door Cor uit de auto gehaald. Er komt een ambulance. Bart overleeft het ongeluk. Naar een poosje mag hij weer naar huis. En als het weer beter met hem gaat? Dan gaat hij naar Cor Daad en zijn vrouw. Hij heeft een grote bos bloemen bij zich, als dank voor zijn redder. En altijd als hij er weer langskomt, rijdt hij heel voorzichtig. Soms ziet hij dan ook Cor en altijd weer zwaait hij dan heel vriendelijk. Uit dankbaarheid. Dankbaar, omdat hij gered is.

Over die dankbaarheid gaat het ook in Zondag 32 van de catechismus. Als de Heere Jezus jouw zonden heeft vergeven, jouw heeft gered door Zijn bloed... dan ben je ook dankbaar. Dan wil je leven tot Zijn eer. Dan wil je dat God geprezen wordt! En dan ga je ook anders leven, net zoals Bart anders ging rijden nadat hij gered was.

Zondag 32 waarschuwt ook nog ergens voor. Als je doorgaat met zondigen en je je niet bekeert, dan kun je niet zalig worden. Bart van Rees wist dat hij gered was. Hij was altijd dankbaar. Cor Daad was zijn redder. Je bent nog veel gelukkiger als Jezus je Redder is. Dan wil je de Heere ook altijd dankbaar zijn en leven tot Zijn eer!"

In de Bijbel vind je ook een verhaal dat gaat over iemand die door Jezus uit het water wordt gered. Weet jij wie dat was? Schrijf zijn naam op en kleur de tekening maar mooi!

Naam: \_\_\_\_\_

