

Nieuwsbrief voor de kinderen

Kerst 2024

EERSTE KERSTDAG (woensdag)

TWEEDE KERSTDAG (donderdag)



Beste jongens en meisjes,

Het is Kerst!

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.

We wensen jou en je familie Gezegende Kerstdagen!

*Jezus kwam dichtbij
als een kind zo klein.
Hij bracht Kerstfeest in ons hart
dus laat het Kerst zijn!*

EERSTE KERSTDAG

De dominee van vanmorgen is:

.....

Weerklank 573 : 1

vul de ontbrekende woorden in:

Er is een geboren op aard;

't Kwam op de aarde voor ons

Weerklank 138

Wij gaan op weg naar

daar ligt Hij in een stal

die in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!



BINGO

Als je tijdens de schriftlezing (lezen uit de bijbel) of tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren.

herders	licht	kribbe	Zaligmaker
blij	vrede	Jozef	ster
Maria	vuur	Bethlehem	wijzen

De wijzen uit het Oosten



Vul de ontbrekende woorden in:
(Mattheüs 2 : 1)

Toen nu Jezus geboren was in

.....,
in Judea,

in de dagen van koning
.....,

zie,
uit het oosten kwamen
in Jeruzalem aan,

PUZZEL



Horizontaal (van links naar rechts)

- 2. oude vrouw in de tempel
- 4. vertrek waar Jezus werd geboren
- 7. vader van Johannes
- 10. zwaar geschenk van een wijze
- 11. oude man die Jezus wilde zien
- 12. zij zongen in de kerstnacht
- 13. stralend hemellichaam
- 14. zoon van God

Verticaal (van boven naar beneden)

- 1. moeder van Jezus
- 2. keizer en maand
- 3. zij kwamen uit het Oosten
- 5. moeder van Johannes
- 6. voederbak
- 8. zij hielden getrouw de wacht
- 9. man van Maria



Nu jij:

*Aanbid de
Koning!*



WOORDZOEKER

Streep de gevonden antwoorden weg uit de woordzoeker.

De letters die overblijven geven je het begin van een bekende tekst uit de bijbel.

Maak jij de tekst verder af?

- Hoe heet de moeder van het Kindje dat geboren is?
- Waar ligt Hij in? In een
- Welke kleertjes draagt Hij?
- Hoe heet het Kindje?
- Welke twee namen worden er nog meer genoemd in vers 11? en
- Hoe heet het stadje waar Hij is geboren?
- Waar was er geen plaats om te overnachten? In de
- Wie komen er het eerst op kraambezoek?
- Van wie hebben ze het nieuws gehoord?
- Waar waren ze toen?
- In de lucht zagen ze later nog meer
.....
- Een ander woord voor 'eer geven'. Dat doen de engelen. ZeGod.

Z	L	A	H	E	R	D	E	R	S	
A	A	I	R	A	M	N	T	O	M	
E	N	L	S	D	E	A	S	N	E	
N	N	H	I	Z	E	U	U	G	H	
E	E	G	I	J	G	T	N	Z	R	E
K	G	R	E	S	M	A	E	E	L	
E	P	A	I	L	N	A	J	B	T	
O	N	R	D	L	E	V	K	R	E	
D	H	A	L	E	G	N	E	E	B	
C	K	R	I	B	B	E	A	H	R	

