



Thema:

Wat heb ik aan dit geloof?

**Hand-out bij de verkondiging
over Zondag 23 vr. & antw. 59-61
uit de Heidelbergse Catechismus**

Datum: Zondag 17 november 2024

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde

Predikant: ds. G. van den Berg

HC, zondag 22, vr. & antw. 59-61

Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom

59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?

Dat ik in Christus
voor God rechtvaardig ben,
en een erfgenaam des eeuwigen levens.

60. Hoe bent u rechtvaardig voor God?

Alleen door een waar geloof in Jezus Christus;
alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt,
namelijk dat ik tegen al Gods geboden ernstig heb
gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog
steeds tot alle kwaad geneigd ben,
nochtans God,
zonder enige verdienste van mijn kant,
uit enkel genade
mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en
heiligheid van Christus schenkt en toerekent,
(op zodanige wijze als had ik nooit enige zonde
gekend of gedaan, ja, als had ik zélf al de
gehoorzaamheid volbracht),
die Christus voor mij volbracht heeft.
Hierin deel ik als ik deze liefdesdaad van God met
een gelovig hart aanneem.

*61. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof
rechtvaardig bent?*

Daarmee belijd ik dat ik niet vanwege de
waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam
ben, maar daarom,
dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en
heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor
God is,
en dat ik deze gerechtigheid niet anders dan alléén
door het geloof kan aannemen en mij kan toe-
eigenen.

59. Wat baat het je dat je dit alles gelooft?

Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en
een erfgenaam van het eeuwige leven.

60. Hoe ben je dan rechtvaardig voor God?

Alléén door oprecht in Jezus te geloven. Ook al
beschuldigt mijn geweten mij, dat ik tegen God
gezondigd heb, en al ben ik elke dag tot het kwade
geneigd, toch rekent God mij de gerechtigheid
van mijn Heiland toe. Door Hem ben ik in Gods
ogen iemand die nooit zonde heeft gekend of
gedaan.

*61. Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig
voor God bent?*

Niet omdat ik de verlossing door Christus waard
ben *om mijn* geloof, maar die ontvang *door het*
geloof.

Schriftlezing:

Romeinen 3 v. 19 t/m 28 en Romeinen 8 v. 14 t/m 17



MAAR WAT HEB JIJ DAAR NOU AAN?

Je herkent die vraag denk ik wel. Misschien stel je deze vraag zelf ook wel eens. Bijvoorbeeld als mamma iets gekocht heeft waar jij het nut totaal niet van inziet, dan kan het zomaar uit je mond floepen: 'Maar wat heb je daar nu aan?'

Vanmiddag gaat het in de preek ook over deze vraag. De vraag is: 'Wat heb je nu aan het christelijke geloof dat we iedere zondag belijden?' Stel je eens voor dat iemand aan jou die vraag stelt? Kun jij dan uitleggen wat 'de winst' van het geloof voor jou is? Welke dingen (winstpunten) zou jij dan kunnen opnoemen?

- _____
- _____
- _____
- _____

In de preek gaat het over de bijzondere ruil die God ons aanbiedt. In de afbeelding hieronder gaat het over die wonderlijke ruil. Misschien helpt deze afbeelding je om de vorige vraag nog iets verder te beantwoorden.

De grote ruil aan het kruis

<p>Jezus Christus werd gestraft werd gewond werd tot zonde gemaakt stierf onze dood werd arm voor ons droeg onze schande verdroeg onze verwerping werd tot een vloek gemaakt</p>	<p>Opdat wij vergeving ontvangen genezing ontvangen Zijn gerechtigheid ontvangen Zijn leven zouden ontvangen wij rijk zouden worden wij delen in Zijn heerlijkheid geaccepteerd worden gezegend worden</p>
---	---