



In het nieuws met betrekking tot de situatie in het Midden Oosten rond Israël en het Joods-Palestijnse conflict, worden er steeds weer verschillende aanduidingen gebruikt. Dit veroorzaakt verwarring. Waar gaat het over als we het hebben over 'Joden', 'Israëlich', 'zionisten' en 'Messiasbelijdende Joden'? En als we het over 'Israël' hebben, hebben we het dan over het land Israël, de staat Israël of het volk Israël?

Wie is een Jood?

Het woord 'jood' (in het Hebreeuws 'Jehoedi') is afgeleid van de naam Jehoeda (Juda), de naam van één van de twaalf zonen van Jakob. Juda was één van de stammen van Israël. Wanneer er gesproken wordt over 'de Joden', dan gaat het dus over een volk of etniciteit, ook bekend als 'de Israëlieten', het Joodse volk of het volk Israël.

Een Jood is volgens de orthodoxe Joden ieder persoon wiens moeder Joods was, of iedereen die door het formele proces van bekering tot het Jodendom overgaan is. Volgens de wet op de terugkeer is ieder Jood die ten minste één (groot)ouder heeft die Jood is. Voor Jood-zijn is het dus niet van belang welke overtuiging men aanhangt of hoe men zich gedraagt. Jood-zijn is dus een vorm van nationaliteit, niet noodzakelijkerwijs van geloofsovertuiging. Iemand die geboren is uit een Joodse moeder, maar die een atheïst is en nimmer de Joodse godsdienst gepraktiseerd heeft, is toch een Jood. De Joden leven al eeuwenlang verspreid over de hele wereld.

Wie is een Israëliër?

In de Bijbel wordt er met het woord 'Israëliër' of 'Israëliet' iemand bedoeld die tot het volk Israël behoort. Tegenwoordig echter wordt er met 'Israëliër' iets anders bedoeld. Wanneer men vandaag spreekt over 'Israëliër' dan heeft men het over een inwoner (burger) woonachtig in de staat Israël. De staat Israël is in 1948 opgericht. Het land dat bij deze staat hoort is de strook die gelegen is tussen Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Middellandse Zee.

Je hebt dan ook verschillende Israëliërs. Je hebt Arabische Israëliërs of Israëlische Arabieren. Zij worden ook wel eens 'Palestijnse Israëliërs' genoemd, maar dit is ten onrechte. Je hebt ook 'Joodse Israëliërs'. Dit zijn dus Joden die burger zijn van de staat Israël. Palestijnen zijn Arabische inwoners van Gaza (onder bestuur van Hamas) of de Westbank (onder bestuur van Fatah).

Er wordt binnen Israël onderscheid gemaakt tussen burgerschap en nationaliteit. Het burgerschap ('citizenship') van burgers in Israël wordt als 'Israëlich' geregistreerd. De nationaliteit wordt onder andere omschreven als 'Joods', 'Arabisch' of 'Druus' (aparte Arabische religieuze groepering). Er bestaat dus geen 'Israëlische nationaliteit', alleen maar een 'Israëlich burgerschap'. Alléén staatsburgers van Israël hebben een Israëlich paspoort.

Wie is een zionist?

Een zionist is iemand die streeft naar een onafhankelijke Joodse staat waar Joden veilig kunnen wonen. Voor veel gelovige Joden is Israël 'het beloofde land'. Maar ook veel niet-gelovige Joden vinden het belangrijk dat er een land is waar Joden vrij en veilig kunnen wonen.

We moeten er echter op bedacht zijn dat de aanduiding 'zionisme' een beladen uitdrukking is. Onder zionisme anno 2024 kunnen we inderdaad de huidige 'zionisten' scharen die dus streven naar een onafhankelijk Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Maar 'zionisme' is een beladen uitdrukking, omdat in de 19^e eeuw deze aanduiding onder andere erg populair was onder Europese Christenen die dit als dé oplossing zagen om de Joodse bevolking Europa uit te krijgen. Daarnaast droeg de beweging van de 'vroege zionisten' een nogal gewelddadig karakter. Wanneer vandaag iemand zegt een 'zionist' te zijn, wil dat niet zeggen dat deze persoon, koste wat kost, een onafhankelijke Joodse staat voorstaat. Er zijn juist anno 2024 veel 'zionisten' die graag zien dat er op een vreedzame wijze gewerkt wordt aan de realisatie van een onafhankelijke Joodse staat.





Feit is echter dat tegenwoordig de aanduiding 'zionist' door o.a. antisemitisten vaak gebruikt wordt als scheldwoord. Door veel Palestijnen en aanhangers van de Palestijnse zaak wordt er tussen de woorden 'Jood', 'Israëli' en 'zionist' geen onderscheid gemaakt. Dat is dus niet terecht.

Een groot aantal Joden woont namelijk helemaal niet in Israël. En zoals hiervoor beschreven is ook lang niet iedere inwoner van Israël Joods; er wonen ook veel niet-Joden in Israël. En niet alle Joodse Israëli's zijn 'kolonisten' die erop uit zijn om steeds meer Palestijns land te veroveren. De grote meerderheid van de Joden vindt dat de staat Israël moet blijven bestaan. Maar veel Joden, zowel binnen als buiten Israël, zijn voorstander van een Palestijnse staat naast Israël, als mogelijke oplossing voor het conflict. De vraag is echter of die Palestijnse staat in vrede met Israël wil leven.

Om een lang verhaal samen te vatten: veel Joden herkennen zich in het zionisme, maar er zijn wel allerlei verschillende meningen en opvattingen. Genoeg redenen om de woorden 'Jood', 'Israëli' en 'zionist' niet zomaar door elkaar en ongedefinieerd te gebruiken.

Wie is een Messiasbelijdende Jood?

Messiasbelijdende Joden geloven net als christenen dat Jezus Christus de lang verwachte Zoon van David is en dat Hij tevens de Zoon van God is. Daarom worden deze Joden ook wel Joodse christenen genoemd of christelijke Joden.

Op de website van Hadderech (Nederlandse vereniging van Jezus Messias belijdende Joden) staat te lezen: "Wij hebben als grondslag het Woord van God, zoals dit is geopenbaard in de Bijbel, en stelt zich ten doel de Jezus Messias belijdende Joden in Nederland samen te brengen. Om zo de band van de gemeenschap met Jezus de Messias en de onderlinge band te versterken. Ook om te getuigen van de verlossende kracht, welke uitgaat van het geloof in Jezus de Messias, de geliefde Zoon van God, de Koning der Joden. En ook om het besef te wekken of te versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan. Maar ook om de verbinding met Jezus Messias belijdende Joden in het buitenland te onderhouden." Deze zelfde doelstelling hebben gemeenten van Messiasbelijdende Joden in Israël.

Het aantal Joden dat in de Messias Jezus gelooft, groeit in Israël. Uit onderzoek is gebleken dat in de afgelopen twintig jaar het aantal gemeenten is gestegen van 80 naar 280 gemeenten. Het aantal Messiasbelijdende Joden is verviervoudigd van ca. 5000 tot meer dan 20.000 personen.

Israël

Uit voorgaande is duidelijk geworden dat met de aanduiding 'Israël' verschillende dingen bedoeld kunnen worden. Er kan mee bedoeld worden op het land Israël, op het volk Israël of op de staat Israël. Ook hier is het dus van belang om duidelijk te definiëren.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hierover meer lezen? Dat kan. Er zijn de laatste decennia heel wat boeken over dit onderwerp gepubliceerd. Dit jaar 20 jaar geleden zag de publicatie van Centrum voor Israëlstudies het daglicht onder de titel 'Israël: volk, land en staat – Terugblik en perspectief'. Deze publicatie is nog altijd het lezen waard!



Wilt u meer weten?

- Informatie over Messiasbelijdende Joden in Israël kunt u vinden op de website van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden: www.messiasbelijdendejoden.nl
- We verwijzen u ook graag naar de website van Christenen voor Israël: www.christenenvoorisrael.nl
- Voor meer informatie over de Nederlandse Vereniging van Joden-Christenen kunt u terecht op de website: www.hadderech.nl