	Thema:	<i>Volkomen verzoening...</i> <i>...die gelooft wil worden</i>
	Hand-out bij de verkondiging over vr. & antw. 56 van de Heidelbergse Catechismus	
	Datum:	Zondag 25 augustus 2024
	Dienst:	14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde
	Predikant:	ds. G. van den Berg
HC, zondag 21, vr. & antw. 56		Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
56. <i>Wat gelooft u van de vergeving van de zonden?</i> Dat God... vanwege de genoegdoening van Christus, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer wil gedenken, maar uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmermeer in het gericht van God kome.		56. <i>Wat geloof je van de vergeving van de zonden?</i> De God om Jezus' wil mijn zonden en mijn zondige aard vergeeft en vergeet. In plaats daarvan schenkt Hij mij de gerechtigheid van Christus.
Schriftlezing:	Lukas 15: 1 t/m 24 ~ Romeinen 5: 1 t/m 11	
Citaat uit 'In het spoor van de Heidelberger', van Ds. H. Visser + kleine persoonlijke aanvulling		
<p>Vergeving van zonden, wat is dat?</p> <p><i>"In elk geval niet dat God uit een zekere zwakke toegeeflijkheid tegen mij zegt: 'Nu ja, het is nu eenmaal gebeurd, laten we er verder zand over doen.' Dat zou Zijn eer te na zijn. Ook betekent het niet dat God u laat zwoegen om eerst zelf alles weer op orde te maken. Ik las ergens: 'De verloren zoon krijgt niet eerst een proefperiode om de oprechtheid van zijn bekering en berouw aan te tonen, voordat de vader hem in liefde aanneemt.' Daarmee halen wij de genoegdoening van Christus helemaal onderuit. (...) Het wonder van de vergeving van zonden is niet wat ik met mijn zonde doe, maar dat God iets met de zonde doet.</i></p> <p><i>Hij heeft eerst mijn zonden genomen en Hij heeft ze allemaal gelegd op de schouders van het Offerlam. Vergeven is bij God het offer van de liefde brengen. Hoewel God door mij op het hoogste gegriefd, vernederd en beledigd is, en Hij mij laat beseffen, dat ik voor Zijn aangezicht schuldig sta met een absolute schuld, wil Hij nochtans aan dat kwaad nimmermeer gedenken.</i></p> <p><i>Hoe is het mogelijk! De Ahwetende Die vergeet. Toch is het echt zo. Want waar Hij vergeeft, dáár komt het nooit meer in Zijn gedachten op. Hij laat de wraak van Zijn rechtvaardig oordeel en van Zijn rechtvaardige woede en Hij laat het vuur van Zijn vergelding eisende gerechtigheid niet toe om ons te verderven. Maar Hij stelt Zichzelf in die brand om ons te redden. Dat heet nu: 'genoegdoening van en door Christus'. En op grond daarvan kan Hij de genade, de vergeving, 'om niet' rijk uitstellen en schenken."</i></p> <p>(GvdB) <i>Vergeving betekent dat ik niet langer meer getekend ben door de zonden of iemand 'met een verleden' ben. (...) Het geloof in de vergeving van de zonden om Jezus' wil, betekent dat ik mij door God rechtvaardig gerekend mag weten op kosten van het bloed van Zijn Zoon, in Wie hij zegt: Ik heb al uw zonden achter Mijn rug geworpen'.</i></p>		



Vergeving

Het gaat vanmiddag in de preek over 'vergeving van de zonden'. Dat betekent dat God iemands zonde wegneemt en er nooit meer aan denkt.



Hoe vergeeft God?

Opdracht 1: In de preek klinkt het woord 'zondebok'. Zoek in Leviticus 16: 21 op wat hogepriester Aäron met deze bok moest doen. Lees ook vers 22, want daarin staat waarom hij dit moest doen. Anders gezegd: met welk doel hij dit moest doen.



Opdracht 2: Uit Johannes 1: 29 wordt duidelijk dat de zondebok in het Oude Testament een heenwijzing is naar iemand anders. Schrijf de woorden uit Johannes 1:29 hieronder op:

Opdracht 3: Zoek nu de woorden uit Hebrëen 9:12 op en schrijf die hieronder op. Ik schrijf alvast de eerste woorden van vers 11 voor je op. Als jij dan de woorden van vers 12* eronder schrijft, dan wordt de betekenis denk ik wel duidelijk voor je.



“Maar toen is Christus verschenen...”

*Je mag in vers 12 voor het woord 'verlossing' ook 'vergeving' invullen.

Opdracht 4: Er ontbreekt nu nog één ding. Want hoe ontvang je nu de 'vergeving van de zonden' van God? Als je het antwoord hierop niet weet, zoek dan de laatste vijf woorden uit Markus 5:36 op en die hieronder op.

