



Thema:

*De gemeenschap van de heiligen...
een geschenk en een opdracht*

**Hand-out bij de verkondiging over vr. & antw.
54 en 55 van de Heidelbergse Catechismus**

Datum: Zondag 14 juli 2024

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde

Predikant: ds. G. van den Berg

HC, zondag 21, vr. & antw. 54 en 55

Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom

54. Wat gelooft u van de heilige katholieke Christelijke Kerk?

Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in eenheid van het ware geloof; dat Hij deze van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

55. Wat verstaat u onder de woorden 'de gemeenschap van de heiligen'?

Allereerst dat de gelovigen, allemaal en iederéén, als lidmaten aan de Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.

Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten om van harte en met vreugde bereid te zijn om zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden.

54. Wat geloof je van de heilige katholieke christelijke kerk?

De Zoon van God vergadert uit het hele menselijke geslacht een gemeente die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het ware geloof. Hij doet dat door Zijn Woord en Geest. Hij beschermt haar en zorgt voor haar. Van deze Kerk mag ik een levend lid zijn en ik zal dat eeuwig blijven.

55. Wat versta je onder de gemeenschap van de heiligen?

Ten eerste dat alle gelovigen deel hebben aan de gaven van Christus. Ten tweede datwij die gaven gebruiken voor anderen in de gemeente en voor mensen in nood en dat we dat vrijwillig en met vreugde doen.

Schriftlezing:

Filippenzen 2: 1 t/m 16a ~ 1 Thessalonicenzen 4: 1 t/m 10

Citaat uit 'Een glimlach door de tranen heen', van Ds. H.G. Abma

Een heel bijzondere vereniging

“Wat is de kerk nu eigenlijk? Ik schat een soort vereniging om godsdienst te beoefenen. Zondags vergadert deze vereniging. U hebt wel een beetje gelijk. Maar het is toch wel een heel bijzondere vereniging en een heel speciale vergadering. Niemand minder dan Gods eigen Zoon, die mens geworden is om mensen tot God te brengen, brengt mensen bijeen en maakt ze tot 'een gemeente'. Deze Zoon van God heeft Zichzelf wel eens vergeleken met een kloek, die de kuikens onder haar vleugels roept. Zo wil Christus de kinderen van deze wereld bijeenroepen, beschermen tegen alle mogelijke gevaren en van la het nodige voorzien. Onder Zijn vleugels vindt het vermoeide en beangstigde hart eindelijk rust. Wat u eigenlijk niet voor mogelijk acht, wordt in de kerk, onder de vleugels van Christus, gevonden.

De gemeenschap rondom de Zoon van God is katholiek. Dat betekent: uit alle taal, ras en natie trekt Christus Zijn mensen. Die Zijn roep hoort moet tot Hem gaan. Alle volken zijn vertegenwoordigd en niemand die gehoor gegeven heeft aan Zijn roep heeft daar ooit spijt van

gehad. Als een kloek roept Hij dringend ook ons bij name en in die nodiging openbaart Hij, wie Hij verkoren heeft om eeuwig te leven.

Hoe staan we tegenover deze vergadering, die Christus bijeenroept? Ik ga niet, zegt u. Dat is toch een onhoudbaar standpunt. We staan zodoende buiten het leven. We moeten erbij horen. Niet slechts op wieltes, niet slechts op papier, maar als een levend lid. Christus vergeleek Zich eens met een kloek. Ook noemde Hij Zichzelf een wijnstok, waarvan ieder lid van Zijn kerk een rank is. Geen klimop, dat verliefd zich strengelt rondom de wijnstok, maar een levende rank in de wijnstok moeten we zijn. Die eenmaal een levend lid is, zal dat zeker ook blijven. Daar zorgt de Geest voor, want Die blijft eeuwig bij me.”



Hieronder zie je twee Bijbelse beelden van de 'gemeenschap van de heiligen'. Teken zelf wat er in het middelste rondje hoort.



In de preek wordt er nog een ander beeld gebruikt. Teken die helemaal in de lege tekening hiernaast.