

	Thema:	<i>Zoals Hij is, zó zullen ook wij zijn!</i>
	<b>Hand-out bij de verkondiging over vr. &amp; antw. 45c en 57b van de Heidelbergse Catechismus</b>	
	Datum:	Zondag 21 april 2024
	Dienst:	14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde
	Predikant:	ds. G. van den Berg

<b>HC, zondag 17, vr. &amp; antw. 45</b>	Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
<p>45. <i>Wat nut ons de opstanding van Christus?</i></p> <p>Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood voor ons verworven heeft, kan deelachtig maken.</p> <p>Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.</p> <p><b>Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van <u>onze zalige opstanding.</u></b></p>	<p>45. <i>Wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan?</i></p> <p>Hij heeft de dood overwonnen en daardoor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schenkt Hij mij Zijn gerechtigheid,</li> <li>- wekt Hij mij op tot het nieuwe leven,</li> <li>- verzekert Hij mij van mijn eigen opstanding.</li> </ul>
<b>HC, zondag 22, vr. &amp; antw. 57</b>	Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
<p>57. <i>Wat troost geeft u de opstanding van het lichaam?</i></p> <p>Dat niet alleen mijn ziel na dit leven onmiddellijk tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, <b>maar ook dat dit mijn lichaam,</b> door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd <b>en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.</b></p>	<p>57. <i>Welke troost geeft het je dat we geloven dat ons lichaam eenmaal zal opstaan?</i></p> <p>Als ik sterf is mijn ziel direct bij Jezus in de hemel. Bij de wederkomst staat mijn lichaam op uit het graf. Het zal dan net zo heerlijk worden als het lichaam van Jezus. Dan mag ik helemaal en voor eeuwig bij Hem zijn.</p>

<b>Schriftlezing:</b>	Filippenzen 3 vers 17 t/m 21 en 1 Korinthe 15 vers 35 t/m 58
-----------------------	--

<b>Ter voorbereiding... en ter verdere doordenking</b> ~ door ds. G. van den Berg
---

<p><b>D</b>it lichaam, zoals wij het nu kennen, is door de zondeval niet meer wat het geweest is en voor Gods kinderen is het nog niet wat het eens worden zal. Vóór de zondeval was het 'goed' (tofl); dat wil zeggen: ons lichaam voldeed volledig aan hoe God het bedacht en gemaakt had. Het was naar Gods beeld geschapen', vrij van de dood, vrij van gebrokenheid en aftakeling en vrij van zondige gedachten en daden, helemaal geschikt en aangelegd op het leven met God en met elkaar.</p> <p><b>D</b>oor de zondeval echter is dit lichaam, zoals wij het nu kennen, geworden tot een 'kerker voor de ziel' (Johannes Calvijn). De zonden hebben niet alléén onze ziel, maar ook ons lichaam ingrijpend geschonden. Niet alleen is ons lichaam onderworpen aan de straf op de zonde waardoor ons lichaam te kampen heeft gekregen met kwetsbaarheid, afbraak, ziekte en sterven, maar ook is er ná de zondeval een gevoel van schaamte ontstaan voor ons naakte lichaam en de zonde van de begeerte heeft zich diep in ons 'vlees' genesteld.</p> <p>Toch is dit lichaam voor een kind van God niet alléén 'kerker voor de ziel'. Kinderen van God weten door het geloof dat –hoewel nog geschonden door de zonden– ons lichaam nochtans 'een</p>
---

tempel van de Heilige Geest' is (1 Kor. 6:19): met lichaam én ziel het eigendom van Jezus Christus, duur gekocht met Zijn bloed. Het kan niet anders of dat heeft ook in ons huidige lichaam al z'n uitwerking! Dat brengt ook de strijd teweeg waarover Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7.

**Die** strijd wil God ons echter te boven doen komen! Christus' overwinning zou niet volkomen geweest zijn, als ze ook niet betrekking had op ons lichaam. Paulus waagt het zelfs te zeggen (en terecht!) dat met de lichamelijke opstanding uit de doden alles staat of valt. Als Jezus niet lichamelijk uit de dood zou zijn opgestaan, dan is ons geloof zinloos en dus vergeefs! (1 Kor. 15:17) De lichamelijke opstanding is dus maar niet zomaar 'een sluitstuk' in Jezus' heilswerk, maar een 'beginstuk' van iets dat nooit meer eindigt. Cruciaal dus! En terecht merkt Calvijn op dat niet 'de hemel' de uiteindelijke plaats van de zaligheid is, maar de aarde. In de hemel ontbreekt namelijk nog ons lichaam. Op de nieuwe aarde, dáár wacht ons de volkomen zaligheid. Dáár zal namelijk ook ons huidige (!! ) lichaam helemaal onderdeel van uit maken. Om deze reden is de aanduiding 'stoffelijk overschot' voor kinderen van God een totaal onjuiste kwalificering als het gaat om hun gestorven lichaam. Dit ons lichaam (dat dus duur gekocht is) is maar geen 'overschot'; het wacht een heerlijke toekomst: de zalige opstanding! Dán zal dit ons lichaam net zó heerlijk worden als Christus' paaslichaam. Dan zal tot alle gestorven lichamen van Gods kinderen gezegd worden: "Ontwaakt, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal eeuwig over u lichten."



Beste jongens en meisjes,

Jullie hebben vast wel eens gehoord van Maarten Luther. Mede door hem heeft God er voor gezorgd dat wij een goed leesbare Bijbel hebben, die we kunnen begrijpen en dat deze ook weer op een zuivere manier wordt uitgelegd. Ook als het gaat over het onderwerp waarbij we vanmiddag nadenken heeft Maarten Luther mooie en belangrijke dingen gezegd. Hij twijfelde er geen moment aan dat het geloof in de Heere Jezus niet alléén belangrijk is voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam! Hij was er van overtuigt dat we eenmaal, met ziel en lichaam, bij Christus zullen zijn. Daarom zei hij: "Om deze reden is voor mij het graf een slaapkamertje. Onze lichamen mogen slapen, tot dat Jezus terugkomt. Dan zal Hij ook aan mijn grafsteen kloppen en zeggen: Maarten Luther, sta op! Dan zal ik ogenblikkelijk opstaan en met Hem eeuwig verblijd zijn."

Helpen deze woorden van Maarten Luther jou om met andere ogen naar je (eventuele) eigen graf te kijken of bijvoorbeeld naar het graf van je opa of oma?



Graf van Maarten Luther in de Slotkerk te Wittenberg (Duitsland).