

# Nieuwsbrief voor de kinderen 198

Zondag 10 december

## OCHTENDDIENST

Het is vandaag

- 1<sup>e</sup>
- 2<sup>e</sup>
- 3<sup>e</sup>
- 4<sup>e</sup>

ADVENT



We zingen het lied van groep B van de zondagsschool

Vul de ontbrekende woorden in;

Een .....is geboren, een Koning, een Koning,

Een Koning is ....., heb je 't al .....

Hij kwam op ..... wonen als .....

zo klein; voor alle ..... ook voor .....

wil Hij de ..... zijn.

## THEMA



met



## SCHRIFTLEZING

We lezen net als vorige week uit Lukas 1.

Vandaag vers 23 t/m 25 en 57 t/m 63. Het gaat hier over de geboorte van Johannes de Doper. Zacharias kan niet praten omdat hij de woorden van de engel niet geloofd heeft.

Zodra hij de naam van zijn zoon op een schrijftafeltje schrijft, kan hij weer praten. En weet je wat hij als eerste doet?

Hij looft God, staat er in vers 64.

Toen jij geboren bent, kreeg je gelijk je naam. Binnen 3 dagen moeten papa's in Nederland de naam van de baby laten opschrijven bij het gemeentehuis. In Israël was dat anders.

Hoeveel dagen na zijn geboorte kreeg Johannes zijn naam? .....

Welke woorden hoor jij in de dienst? Hoor je ook lange woorden?

A .....

C .....

H .....

J .....

K .....

P .....

T .....

V .....



JOHANNES

*Johannes*

**Johannes**

*Johannes*

Schrijf hier in je allermooiste letters: Johannes!

Misschien heb je ook nog een plekje over voor je eigen naam 🤖



Streep elke x en y weg, welke naam blijft er over?



Wat voor bijzonders zie je vandaag voor in de kerk?

.....

Wanneer werd het Heilig Avondmaal ingesteld? En door wie?

.....

Hoeveel keer in het jaar vieren wij het Avondmaal?

.....

Waar staat het brood voor?

.....

En wat betekent de wijn?

.....

Wanneer mag je meedoen met het Avondmaal?

- Als je gedoopt bent
- Als je geen stoute dingen meer doet
- Als je elke zondag 2 keer naar de kerk gaat
- Als je de Heere Jezus hebt liefgekregeen en belijdenis hebt gedaan



Heb jij de Heere Jezus ook liefgekregeen?

.....

Het Heilig Avondmaal houden is een opdracht van Jezus om terug te denken aan wat Hij moest lijden voor onze zonden.

Als je aan het lijden en sterven denkt word je verdrietig. ☹

Maar als je bedenkt dat Hij dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!! ☺

Zo mag iedereen die dit gelooft, het Avondmaal als een feest vieren. Om terug te denken en blij te zijn!

### WOORDZOEKER

Z	J	B	R	O	O	D	E	N	A	
O	A	H	J	A	N	L	I	J	N	V
A	N	C	O	E	I	W	K	E	O	
D	Z	E	H	Z	Z	N	E	V	N	
V	S	O	A	A	E	U	R	I	J	D
E	I	B	N	G	R	S	S	R	M	
N	E	A	N	D	Z	I	T	H	A	
T	A	I	E	I	J	A	N	A	C	A
M	Z	N	S	A	A	G	M	S	L	
T	S	N	E	I	D	K	R	E	K	

- ADVENT
- AVONDMAAL
- BROOD
- ELIZABET
- JEZUS
- JOHANNES
- KERKDIENTST
- KERST
- NAAM
- SCHRIJVEN
- WIJN
- ZACHARIAS
- ZINGEN
- ZONDAG

↑ Woorden afstrepen

### Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TWEE kaarsen

megen BRANDEN

hun LICHT schijnt

WARM en ZACHT

voor MENSEN

in het DONKER als

LICHTPUNT

in de NACHT

Versje voor de tweede advent





# MIDDAGDIENST



ZINGEN/BIDDEN/LEZEN

Schrijf 2 liederen op uit **Weerklank**

.....

Schrijf 2 **Psalmen** op

.....

Welke vindt jij het **mooist**?

.....

Waar zou jij vandaag voor willen **bidden**?

.....

Waar **bidt** de dominee voor?

.....

De **schriftlezing** is uit?

.....

en



Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters?

(Hoor je ook lange woorden?)

A. ....

C. ....

J. ....

K. ....

R. ....

S. ....

T. ....

V. ....



Omcirkel of kleur de woorden die je hoort tijdens de dienst

Vergeving	Jezus	lied	Heere
zingen	Vader	wet geloof	bidden werken
samen	God	Psalm lezen	zondag belijden
Bijbel	Heilige Geest	gemeente	leven
Geloofsbelijdenis	zonden	discipelen	leren



### Maak zelf een KRAAK DE CODE

Kan papa of mama, je broer of zus thuis de code kraken?

	A	B	C	D	E
1	a	b	c	d	e
2	f	g	h	i	j
3	k	l	m	n	o
4	p	r	s	t	u
5	v	w	x	y	z

4D	1E	4C	4D
t	e	s	t






Als je muziekles hebt (gehad), dan ken je deze plaatjes misschien wel.  
Let maar goed op vanmiddag, we gaan zingen met Zacharias!



www.kleurvergeving.nl

**HOUD van de HEER, je GOD, met je hele HART, met je hele ZIEL, met je hele VERSTAND en met al je KRACHT.**

**En houd EVENVEEL van je MEDEMENSEN als van JEZELF.**

Lucas 10 vers 27