

| | |
|--|--|
| Thema: | <i>Gods Zoon is Mens geworden... voor óns!</i> |
| Hand-out bij de verkondiging over vr. & antw. 33 t/m 36 van de Heidelbergse Catechismus | |
| Datum: | Zondag 15 oktober 2023 |
| Dienst: | 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde |
| Predikant: | Ds. G. van den Berg |

| | |
|--|--|
| HC, zondag 13 en 14, vr. & antw. 33 t/m 36 | Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom |
| <p><i>33. Waarom is Hij Gods 'eniggeboren Zoon' genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?</i></p> <p>Daarom dat Christus alléén de eeuwige natuurlijke Zoon van God is; en wij zijn om Zijntwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.</p> <p><i>34. Waarom noemt u Hem 'onze Heere'?</i></p> <p>Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht en ons van alle heerschappij des duivels verlost en ons also Zich tot een eigendom gemaakt heeft.</p> <p><i>35. Wat betekenen de woorden: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria?</i></p> <p>Dat de eeuwige Zoon Gods, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria en door de werking van de Heilige Geest, aangenomen heeft, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde.</p> <p><i>36. Wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?</i></p> <p>Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen ben, voor Gods aangezicht bedekt.</p> | <p><i>33. Waarom wordt Jezus 'de eniggeboren Zoon van God' genoemd? Wij zijn toch ook kinderen van God?</i></p> <p>Jezus is de eeuwige Zoon van God. We zijn uit genade tot zijn kinderen aangenomen.</p> <p><i>34. Waarom noem je Hem onze He(e)re of Heer?</i></p> <p>Omdat Hij ons vrijkocht uit de macht van de duivel. Niet met goud of zilver, maar met Zijn kostbaar bloed. Wij zijn nu van Hem.</p> <p><i>35. Wat betekent het artikel: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria?</i></p> <p>Dat de eeuwige Zoon van God mens is geworden uit de maagd Maria, door de Heilige Geest. Hij is aan ons gelijk geworden, maar zonder zonde.</p> <p><i>36. Wat betekent dat voor jou?</i></p> <p>Dat Hij de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben met Zijn onschuld bedekt. Zo is Hij mijn Middelaar.</p> |

Schriftlezing: Johannes 1 vers 1 t/m 18 ~ 1 Johannes 4 vers 7 t/m 10

Citaat: dr. C. Graafland (*1928 - †2004), n.a.v. "Bijbels en daarom gereformeerd".

"Het Woord is vlees geworden, dat wil zeggen: God is mens geworden, en dat tot aan de rand van de zonde. Kohlbrugge zegt dat we Christus nooit diep genoeg in het vlees kunnen trekken. Nu, Jezus was mens in zijn menselijkheid, inclusief de triestheid en gebrokenheid van het bestaan. Hij leefde midden in de wereld die vol zonde is, maar was zelf zonder zonde. Ons geloof wordt door deze nabijheid versterkt, als we werkelijk zien dat Hij één onzer en onzer één is geworden."



Zoek de volgende bijbelteksten op en schrijf ze over:

➔ Johannes 1 vers 18:

.....

➔ 1 Johannes 4 vers 9:
 NEXT

.....

➔ 1 Timotheüs 2 vers 5:
 NEXT

.....

➔ Openbaring 21 vers 7:
 NEXT

.....



I CH TH U S
 Iêsous Christos THEou Uios Solèr



Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.



I(ESOUS) = JEZUS
 CH(RISTOS) = CHRISTUS
 TH(EOU) = GODS
 U(IOS) = ZOON
 S(OTER) = VERLOSSER