

Deze nieuwsbrief is van:

.....

Ik voel me vandaag: 😞 😟 😐 😊 😄

Het leukste van de afgelopen week was:

.....

Ik ben in de kerk met:

.....
.....
.....
.....

Welkom in de dienst. Fijn dat jij er bent!

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal

Mattheüs 13: 31-21

Jezus gaf nog een aan de mensen. Hij zei: 'Gods nieuwe lijkt op een Dat is het zaadje dat er is. Als iemand het op zijn land, dan er uit dat kleine zaadje een Die boom is het van alle planten. En de bouwen er hun in.

Het Heilig Avondmaal houden is een opdracht van Jezus om terug te denken aan wat Hij moest lijden voor onze zonden. Als je aan het lijden en sterven denkt word je verdrietig. ☹️
Maar als je bedenkt dat Hij dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!! 😊 Zo mogen volwassen mensen, die dit geloven, het avondmaal als een feest vieren. Om terug te denken en blij te zijn!

VUL DE ONTBREKENDE WOORDEN HIERNAAST IN:

- nest – wereld – voorbeeld – vogels*
- mosterdzaadje – zaait – grootst*
- kleinste – groeit – boom*

SCHRIFTLEZING:

We lezen vanochtend uit de Bijbelboeken en

Uit dit Bijbelboek komt het onderwerp van de preek:

.....

Hoofdstuk: Verzen:



Zoek de Bijbelboeken hieronder op en omcirkel ze:

Oude Testament (= oude verbond)

- Genesis
- Exodus
- Leviticus
- Numeri
- Deut.
- Jozua
- Richteren
- Ruth
- 1 Samuël
- 2 Samuël
- 1 Koning.
- 2 Koning.
- 1 Kroniek.
- 2 Kroniek.
- Ezra
- Nehemia
- Esther
- Job
- Psalmen
- Spreuken
- Prediker
- Hooglied
- Jesaja
- Jeremia
- Klaaglied.
- Ezechiël
- Daniël
- Hozea
- Joël
- Amos
- Obadja
- Jona
- Micha
- Nahum
- Habakuk
- Sefanja
- Haggai
- Zacharia
- Maleachi

LEZEN



- Mattheüs
- Markus
- Lukas
- Johannes
- Handelingen
- Romeinen
- 1 Korinthe.
- 2 Korinthe.
- Galaten
- Efeziërs
- Filippenzen
- Kolossenzen
- 1 Tessalon.
- 2 Tessalon.
- 1 Tim.
- 2 Tim.
- Titus
- Filemon
- Hebreeën
- Jakobus
- 1 Petrus
- 2 Petrus
- 1 Joh.
- 2 Joh.
- 3 Joh.
- Judas
- Openb.

Nieuwe Testament (= nieuwe verbond)

VRAGEN BIJ HET BIJBELGEDEELTE:

Wat is een gelijkenis?.....

Waarom vertelt de Heere Jezus gelijkenissen?

.....

Wat is het Koninkrijk der Hemelen?.....

REBUS (THEMA VAN DE PREEK):

 -ur	 a=ij -t	 r=z	 b=d -r	 -r -g	 -r	 -j	 u=ij
--	---	--	--	---	---	---	---

.....

 bo=d	 rs=m n=l	 v=w e=rd	 k=v	
---	--	--	--	---

.....

De belangrijkste punten:

- God gebruikt kleine dingen voor grote doeleinden.
- We moeten nooit denken dat kleine dingen minder belangrijk zijn.
- Gods Koninkrijk groeit over de hele wereld.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN:



Uit een piepklein mosterdzaadje is een grote boom gegroeid.

KLEURPLAAT:



WOORDZOEKER: GODS NIEUWE WERELD

K	V	T	N	Z	O	D	I	D	W	N	E	E	N	W	T	W	V
K	K	F	B	H	M	X	S	C	M	M	Y	N	D	E	O	E	G
S	O	H	C	C	U	B	J	V	Y	L	O	O	V	X	V	J	L
Y	N	T	I	E	U	F	H	N	N	X	J	M	K	F	B	D	J
J	I	R	J	D	Z	A	A	I	E	N	G	M	L	N	Y	A	N
E	N	F	K	E	J	J	U	C	N	V	O	B	X	H	K	A	E
U	G	O	Y	R	B	R	W	S	U	K	D	M	B	S	U	Z	I
K	R	J	E	B	L	U	W	Y	B	K	G	C	C	X	L	D	E
C	M	M	I	O	O	C	F	H	E	M	E	L	D	O	K	R	O
B	S	O	F	O	E	I	U	H	R	Q	Q	Y	E	M	D	E	R
B	E	L	B	M	I	D	T	S	E	N	B	U	V	I	C	T	G
X	J	D	M	I	E	A	G	G	V	B	T	O	D	U	P	S	Z
X	K	T	O	V	N	B	E	M	D	B	J	H	O	C	V	O	L
O	A	Q	Y	O	F	W	J	Z	J	B	I	O	V	M	D	M	J
P	T	P	I	Q	W	G	V	O	G	E	L	S	R	H	W	E	Q
H	W	M	J	H	S	G	L	P	H	E	N	N	L	B	K	V	L
E	K	J	I	R	K	N	I	N	O	K	S	J	J	Z	S	Y	K
J	B	T	D	Y	K	L	E	I	N	W	X	L	E	A	R	S	I

- BLOEIEN
- BOOM
- CEDERBOOM
- GOD
- GROEIEN
- HEMEL
- ISRAEL
- KLEIN
- KONING
- KONINKRIJK
- MOSTERDZAADJE
- NEST
- TAKJE
- VOGELS
- ZAAIEN



HEILIG AVONDMAAL:

HUSSELWOORDEN:

Zet de letters in de goede volgorde. Wat staat er dan?



OODRB

.....

NWIJ

.....

FLEAT

.....



KERBE

.....

ZSUEJ

.....

MALADVAON

.....

BROOD EN WIJN:

Teken hieronder de schaal met brood en de beker met wijn.

Schrijf er maar bij wat de dominee zegt als hij dit vastpakt.



BROOD



WIJN