

	Thema:	<i>Eén Naam, één zalving, drie ambten</i>
	Hand-out bij de preek over vr. & antw. 29 – 31 van de Heidelbergse Catechismus	
	Datum:	Zondag 23 juli 2023
	Dienst:	14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde
	Predikant:	ds. G. van den Berg

HC , zondag 11 en 12, vr. & antw. 29 t/m 32	Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
<p>29. <i>Waarom wordt de Zoon van God 'Jezus', dat is 'Zaligmaker', genoemd?</i></p> <p>Omdat Hij ons zalig maakt, en ons van al onze zonden verlost; daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.</p> <p>30. <i>Geloven dan ook zij in de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens anders zoeken?</i></p> <p>Neen zij; maar zij verloochenen met de daad de enige Zaligmaker Jezus, ook al roemen zij Hem met de mond; want het is van tweeën één:</p> <ul style="list-style-type: none"> - óf Jezus moet géén volkomen Zaligmaker zijn, - óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is. <p>31. <i>Waarom is Hij 'Christus', dat is een Gezalfde, genaamd?</i></p> <p>Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met den Heilige Geest gezalfd,</p> <ul style="list-style-type: none"> - tot onzen hoogsten Profeet en Leraar, Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft; - én tot onzen enige Hogepriester, Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussen treedt bij den Vader; - én tot onzen eeuwigen Koning, Die ons met Zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. 	<p>29. <i>Waarom draagt de Zoon van God de naam Jezus?</i></p> <p>De naam Jezus betekent Redder. Hij redt ons van onze schuld en de straf op de zonden.</p> <p>30. <i>Mag je ook bij jezelf of bij iemand anders die redding zoeken?</i></p> <p>Nee, alleen bij Jezus. Anders verloochenen we Hem. Er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden.</p> <p>31. <i>Waarom heet de Zoon van God ook Christus?</i></p> <p>De naam Christus betekent Gezalfde. Jezus is gezalfd met de Heilige Geest</p> <ul style="list-style-type: none"> - tot Profeet om ons Gods heilsplan te leren; - tot Priester om voor ons het offer van Zijn leven te brengen en om voor ons te bidden; - tot Koning om ons te regeren en om ons bij onze verlossing te bewaren.

Schriftlezing:	Handelingen 3
-----------------------	---------------

Citaat: ds. J. van Sliedrecht (*1914 - †1973), overgenomen uit 'Naar Schrift en Belijdenis'
--

"Jezus is de enige Verlosser en Zaligmaker. *Zalig* betekent *vol*. Denk maar aan armzalig = vol van ramp; gelukzalig = vol van geluk. Daarom is zaligmaken: 'verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed'. Hierbij hebben we te bedenken, dat het grootste kwaad 'de zonde' is, met als gevolg het missen van Gods gemeenschap. Het hoogste goed is de volkomen gemeenschap met God. In die gemeenschap stelt God ons door het geloof in Zijn Zoon.

Zo vast als in de persoon van Jezus Christus de goddelijke en de menselijke natuur voor eeuwig met elkaar samen zijn, zó vast ook leven Gods kinderen (de gelovigen) voor eeuwig verbonden aan Gods hart. Met deze troost troost de Heilige Geest ieder die met zijn/haar zondenood zich tot Jezus ter genezing wendt. En dat houdt ook in de verzekering, dat Hij niet alléén verlost van de schuld en de straf van de zonde, maar ook van de heerschappij van de zonde."

Vragen om ná de dienst verder over na te denken en/of om samen over te praten...

1. Waarom kunnen wij onszelf niet verlossen?
2. Wat betekent het dat Jezus een 'volkomen' Zaligmaker is?



1) Hoe heet jij? Heeft jouw naam ook een mooie betekenis? Judas, één van Jezus discipelen, had ook een héél mooie naam. Zijn naam betekent: Godlover! Maar hij verraadde de Heere Jezus. Hij was géén Godlover. De Zoon van God heet 'Jezus'. Zó moesten Jozef en Maria Hem noemen. Weet jij wat Zijn naam betekent?

2) Je kunt jezelf niet redden. Je kunt alléén gered worden door Jezus. Daarvoor is Hij naar deze wereld gekomen. Er is echter nog één ding nodig, zodat Jezus ook jouw Verlosser is. Weet jij wat daarvoor nodig is?

3) In de preek gaat het ook over die andere naam van Jezus: Christus. Dat is in een Grieks woord dat hetzelfde betekent als 'Messias'. Messias is een Hebreeuws woord. In de preek vertelt de dominee wat Christus / Messias betekent. Schrijf jij het hieronder op?

Christus/Messias betekent: _____



Zoek Jezus veel;
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg!

Zoek Jezus veel;
zoek Jezus vroeg.
Van Zijn genade
krijg je nooit genoeg.

Zoek Jezus vaak;
zoek Jezus elke dag.
Zodat Zijn liefde
in je groeien mag.

