



Thema:

*Vaders ogen zijn altijd open,
en Zijn hand is nooit verlamd!*

**Hand-out bij de preek over vr. & antw. 27 en 28
van de Heidelbergse Catechismus**

Datum: Zondag 9 juli 2023

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde

Predikant: ds. G. van den Berg

HC, zondag 10, vr. & antw. 27 en 28

Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom

27. *Wat verstaat u door de voorzienigheid Gods?*

De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke Hij hemel en aarde, alsook alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

28. *Waarom is het voor ons belangrijk om te weten dat God alles geschapen heeft en dat Hij alles nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?*

Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog wacht, een goed vertrouwen mogen hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

26-27 *Wat betekent het dat God, om Jezus' wil, mijn God en mijn Vader is?*

Dat God voor mij zorgt als een Vader. Hij voorziet in alles in mijn leven en keert zelfs het kwade ten goede. Daarom vertrouw ik me helemaal aan Hem toe.

28. *Wat houdt dit in voor je geloof?*

Dat ik in tegenspoed geduldig kan zijn en in voorspoed dankbaar, en dat ik vertrouwen heb voor de toekomst.

Schriftlezing: Psalm 33

Citaat: dr. W. Verboom (overgenomen uit 'Eén houvast', dagboek over persoonlijk geloven)

"In zondag 10 krijgen we les in de voorzienigheid van God. Dat is, dat God de dingen van ons leven en van de wereld leidt en in alle dingen voorziet. We moeten meteen wel uitkijken dat we daar geen verkeerde gedachten over hebben. Iemand als Hitler bouwde zijn macht ook op wat hij de 'voorzienigheid' noemde. Hitler liet zich echter niet leiden door de voorzienigheid van God, maar door die van de duivel! In de catechismus gaat het om de voorzienigheid van onze hemelse Vader. Door het geloof in de Heere Jezus mag je weten dat Zijn Vader ook onze Vader is, die door Hem ons leven regeert. Met andere woorden: als je Gods vaderhart niet kent, versta je niet wat Zijn hand doet."

Vragen om ná de dienst verder over na te denken en/of om samen over te praten...

1. Vertrouw(t) u/jij 'blindelings' op Gods voorzienigheid?

2. Heeft u/heb jij wel eens héél duidelijk gemerkt dat God u/je zag en voor u/je zorgde?



Kleurplaat bij zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus



Op de tekening hiernaast zie je Job zitten op de mesthoop, nadat hij te horen had gekregen wat hem allemaal was afgenomen. Dat was verschrikkelijk veel...

Tóch lezen we in Job 1: 21-22 iets heel bijzonders van Job. Zoek eens op wat daar staat en schrijf die woorden hieronder op:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Voorzienigheid = de voortdurende zorg en leiding van God

Hoe bleek in het leven van deze man de voortdurende zorg en leiding van God? Schrijf op wat je er vanaf weet...



Over wie gaat het op dit plaatje?
 Zie voor het goede antwoord Genesis 37:28.

.....

.....

.....

.....

.....

.....