

	Thema:	<i>Je zou maar zó'n Vader hebben!</i>
	<b>Hand-out bij de preek over vr. &amp; antw. 26 van de Heidelbergse Catechismus</b>	
	Datum:	Zondag 23 april 2023
	Dienst:	14:30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde
	Predikant:	Ds. G. van den Berg
<b>HC, zondag 9, vr. &amp; antw. 26</b>		Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
<p>26. <i>Wat gelooft u met deze woorden: "Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde?"</i></p> <p>Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, –Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft en door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert– omwille van Zijn Zoon Jezus Christus ook mijn God en Vader is;</p> <p>en dat Hij zó betrouwbaar is, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met al het nodige voor lichaam en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten goede keert ~ en dat geloof ik omdat Hij dat doen kán als een almachtig God, en omdat Hij dat doen wíl als een getrouw Vader.</p>		<p><i>Wat bedoel je met de woorden: "ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?"</i></p> <p>Dat de Vader van onze Heere Jezus Christus, Die alle dingen heeft geschapen, onderhoudt en regeert, om Jezus' wil mijn God en Vader is.</p> <p>Dit betekent voor mij dat ik geloof dat God Zijn schepping trouw blijft en haar te midden van alles wat er gebeurt, leidt tot haar bestemming. Zó zorgt Hij ook voor mij.</p>
<b>Schriftlezing:</b>	Mattheüs 6 vers 19 t/m 34	
<b>Samengevoegde citaten van: Hans van Baalen</b> (* 17 juni 1960 - † 29 april 2021)		
<p>Over zijn geloof in God:</p> <p>"Deze wereld en alles wat erop leeft, is niet zomaar tot stand gekomen of door toeval ontstaan. Ik geloof niet in de grote 'oerknal' en ik heb ook niets met het 'ietsisme' – mensen die zeggen dat er wel iets is, maar niet weten wat. Ja, dan heb ik toch meer met een persoonlijk God. Kom bij mij niet aanzetten met eindeloze discussies of Hij een oerkracht is of zoiets. De wereld is geschapen door de eeuwige God. Já, ik geloof in een Schepper-God."</p> <p>Op de vraag of God Iemand is tot Wie je kunt bidden en Die ook naar je luistert:</p> <p>"Ja. En deze wetenschap sterkt me bij wat ik doe. Als ik iets verkeerd gedaan heb of ik sta voor een moeilijke beslissing, dan bid ik tot God of Hij mij wil helpen. Bidden is voor mij dus niet zoiets als een gesprek met jezelf voeren, maar voor mij is bidden een mij richten tot de Schepper van hemel en aarde."</p>		
<i>Vragen om ná de dienst verder over na te denken en/ of om samen over te praten...</i>		
1.	Waarom wordt God 'Vader' genoemd?	
2.	Is God in uw/jouw geloofsleven ook echt 'een Vader'?	
3.	Gods almacht is voor velen een struikelblok, terwijl het juist een 'troost' wil zijn. Wat heeft u/wat heb jij vanuit de preek van vanmiddag hierover geleerd en heeft dit je ook geraakt?	

# WOORD ZOEKER

Je zal maar zó'n  
Vader hebben!



bij zondag 9 van de  
Heidelbergse Catechismus

GOD  
ZORGT  
VOOR  
JOU!

Als je ziek bent...



... wil Hij ook voor je zorgen!

Als je verdrietig bent...



... wil Hij je troosten!

Als je onderweg bent...



... wil Hij je baschermen!

Als je bang bent...



... is Hij vlak bij je!

Als je honger hebt...



... geeft Hij je te eten!

F	N	E	R	E	D	N	I	K	F	R	G	J	L	R	Z	X	J
N	J	W	Y	G	O	E	D	E	V	R	I	J	D	A	G	A	O
K	H	H	R	Q	Q	V	F	N	E	W	U	O	R	T	R	E	V
N	B	X	K	W	C	E	Z	S	M	F	P	X	C	D	M	R	C
E	M	A	L	M	A	C	H	T	I	G	C	A	W	N	C	G	X
V	D	H	D	M	W	J	B	V	R	J	T	L	T	U	A	J	N
O	F	S	O	N	P	C	D	D	R	E	E	E	S	V	O	T	C
L	E	U	G	Y	O	C	J	D	C	K	O	Q	O	M	E	R	K
E	T	T	N	T	O	H	E	H	Y	I	X	X	A	B	I	J	T
G	F	S	Z	A	D	N	I	C	V	N	E	S	L	O	M	W	O
Y	O	I	J	I	T	S	E	C	Y	D	J	Y	T	M	N	S	Q
S	L	R	I	P	M	Z	Y	W	A	Q	S	P	I	R	I	Y	T
U	E	H	Z	U	O	R	E	D	A	V	C	X	J	E	O	Z	W
X	B	C	S	R	H	E	L	E	M	A	A	L	D	I	G	S	J
X	S	Y	G	Y	B	L	J	I	Y	O	V	E	R	A	L	T	E
J	I	M	N	A	V	S	T	A	A	L	P	N	I	E	X	Y	D
E	J	R	K	G	E	D	F	E	I	L	S	M	C	C	N	F	J
M	K	Z	O	O	N	Y	H	U	V	Z	O	B	G	B	J	F	P

- ALMACHTIG
- CATECHISMUS
- GELOVEN
- HELEMAAL
- KINDEREN
- TROUW
- ZOON
- ALTIJD
- CHRISTUS
- GOD
- INPLAATSVANMIJ
- LIEFDE
- VADER
- ZORG
- BELOFTE
- DOOP
- GOEDEVRIJDAG
- KIND
- OVERAL
- VERTROUWEN

De hele dag door zal Ik jou omringen,  
met al Mijn liefde en zegeningen,  
dus maak je geen zorgen,

Ik zorg voor jou!