

# NIEUWSBRIEF VOOR KINDEREN, nummer 169

Ochtenddienst, zondag 19 maart



Deze nieuwsbrief is van:

.....

Ik voel me vandaag:



Het leukste van de afgelopen week was:

.....

Ik ben in de kerk met:

.....  
.....  
.....

## Fijn dat je er bent!

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal.



### Heilig avondmaal:

Het Heilig Avondmaal houden is een opdracht van Jezus om terug te denken aan wat Hij moest lijden voor onze zonden. Als je aan lijden en sterven denkt word je verdrietig ☹️. Maar als je bedenkt dat Hij dat deed om ons te redden, dan word je blij 😊. Zo mag iedereen die gelooft, het Avondmaal als een feest vieren. Om terug te denken en blij te zijn!

## Thema: 'Wie in geloof op Jezus ziet ...'

### Geloof:

Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in je hart, door het werk van de Heilige Geest.

Wk.  
326:1

Ps. (Wk.)  
62:1

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft!

### ZINGEN:

Verbind de regel met het juiste lied:

Des Heeren werken zijn zeer groot.

Ps.  
91:1

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,

Ps.  
85:3

Hij, die op Gods bescherming wacht,

Voorwaar, ik keer mij stil tot God.

Ps.  
111:2



**SCHRIFTFLEZING:**

Uit deze Bijbelboeken lezen we vandaag:  
 ..... & .....  
 Omcirkel de Bijbelboeken:

Oude Testament (= oude verbond)

- Genesis
- Exodus
- Leviticus
- Numeri
- Deut.
- Jozua
- Richteren
- Ruth
- 1 Samuël
- 2 Samuël
- 1 Koning.
- 2 Koning.
- 1 Kroniek.
- 2 Kroniek.
- Ezra
- Nehemia
- Esther
- Job
- Psalmen
- Spreuken
- Prediker
- Hooglied
- Jesaja
- Jeremia
- Klaaglied.
- Ezechiël
- Daniël
- Hozea
- Joël
- Amos
- Obadja
- Jona
- Micha
- Nahum
- Habakuk
- Sefanja
- Haggai
- Zacharia
- Maleact

**LEZEN**



- Mattheüs
- Markus
- Lukas
- Johannes
- Handelingen
- Romeinen
- 1 Korinth.
- 2 Korinth.
- Galaten
- Efeziërs
- Filippenzen
- Kolossenzen
- 1 Tessalon.
- 2 Tessalon.
- 1 Tim.
- 2 Tim.
- Titus
- Filemon
- Hebreeën
- Jakobus
- 1 Petrus
- 2 Petrus
- 1 Joh.
- 2 Joh.
- 3 Joh.
- Judas
- Openb.

Nieuwe Testament (= nieuwe verbond)

**ONTBREKENDE WOORDEN:**

Kun jij de ontbrekende woorden invullen? Kies uit:  
*gezegd – geloof - huis – geest – gebeuren – beter*

<p><b>Mattheüs 15:28</b></p> <p><i>Jezus zei tegen haar: 'Je hebt een groot          ..... Wat je gevraagd hebt, zal          ..... en vanaf dat moment wat          de dochter van de vrouw .....</i></p>	<p><b>Markus 7: 29-30</b></p> <p><i>Jezus zei tegen haar: 'dat heb je goed          ..... Ga maar rustig naar .....          De kwade ..... is al weg uit je          dochter.</i></p>
--	--

**LUISTEREN:**

Welke woorden hoor je in de preek? Krijg jij vijf op een rij?

avondmaal	kruis	evangelie	lichaam	brood
wijn	troost	Heilige Geest	verbond	bloed
liefde	genade	<b>God</b>	discipelen	zonden
geloof/ geloven	Jezus	gebed/ bidden	vergeven/ vergeving	blijdschap
gemeente	oordeel	leven	Jeruzalem	Pasen

**LANDKAART:**

*Jezus was in het gebied van Tyrus en Sidon. Vorige week was de landkaart van Israël op de kindernieuwsbrief afgedrukt. Weet jij de plaatsen nu uit je hoofd te vinden?*

Hiernaast zie je de landkaart van Israël.  
Kan jij de nummers op de juiste plaats bij de stippen op de kaart zeten?

1. Jeruzalem
2. Meer van Galilea
3. Middellandse Zee
4. Dode Zee
5. Nazareth
6. Tyrus en Sidon

Weet je zelf nog meer plaatsen?  
Dan mag je ze erbij schrijven.



Waar kan je aan zien dat iemand een heel groot geloof heeft?  
Wat groeit er dan in zijn hart?

.....

Zou jij dat ook willen?

.....



Vul de woorden in en schrijf de letters uit de genummerde vakjes onder de oplossing. Wat staat er?



Oplossing

1	2	3

4	5	6	7	8

9	10	11	12	13	14

Vul in:

- Bezeten
- Brood
- Dochter
- Eten
- Gezond
- Kananese vrouw
- Sidon
- Tyrus

- Brokjes
- Discipelen
- Duivel
- Geloof
- Honden
- Ontfermen
- Tafel
- Zoon van David

## HEILIG AVONDMAAL

(Kijk voor de antwoorden in het formulier achterin je bijbeltje)

Vorige week lazen we de voorbereiding, daarin worden ons 3 vragen gesteld:

- Zie je dat je ..... doet en gedaan hebt?
- Geloof je dat al je zonden zijn .....?
- Wil je echt leven naar Gods .....?

Daarna volgt een opsomming van dingen die je niet moet doen.

Vandaag lezen we het volgende stuk, de uitleg:

Waarom vieren we het Heilig Avondmaal?

- Denk aan het ..... van de Heere Jezus
- Denk aan Zijn .....
- Denk er aan dat Hij onze ..... heeft gedragen.
- Denk er aan dat wij daardoor ..... zijn en bij het ..... horen!

**Kies uit:**

*lijden  
sterven  
zonden  
straf  
gered  
wil  
vergeven  
genadeverbond*

## WOORDZOEKER



Psalm  
Zus  
Sacrament  
Broer  
Dominee  
Wijn  
Tafel

Maaltijd  
Kerk  
Gemeente  
Zingen  
Formulier  
Kijken

Brood  
Jezus  
Lezen  
Samen  
Avondmaal  
Bijbel

### Mattheüs 15 vers 21-28



En zij kwam  
en aanbad Hem,  
zeggende:  
Heere help mij!

Toen  
antwoordde Jezus  
en zeide tot haar:  
O vrouw,  
groot is uw  
geloof!

