	Thema:	<i>De levende schatkamer van de Kerk<sup>1</sup></i>
	<b>Hand-out bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus, Zondag 7-8, vr. &amp; antw. 22 t/m 25</b>	
	Datum:	Zondag 12 februari 2018
	Dienst:	14:30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde
	Predikant:	ds. G. van den Berg

<b>HC, zondag 7, vr. &amp; antw. 22-25</b>	Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
<p>22. <i>Wat is dan een Christen nodig te geloven?</i> Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, datgene wat ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.</p> <p>23. Apostolische Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen)</p> <p>24. <i>Hoe is de twaalf artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis ingedeeld?</i> In drie delen. Het eerste is van God den Vader én onze schepping. Het andere van God den Zoon én onze verlossing. Het derde van God den Heilige Geest én onze heiligmaking.</p> <p>25. <i>Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilig Geest?</i> Omdat God Zich op deze manier in Zijn Woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden Personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.</p>	<p><i>Wat geloven we als christenen?</i> Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. De Twaalf Artikelen vatten het samen.</p> <p><i>Hoe kun je de artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis indelen?</i> In drie delen. Ik geloof - in God de Vader, Die ons heeft geschapen (1), - in God de Zoon, Die ons verlost (2-7), - in God de Heilige Geest, Die ons heiligt (8-12).</p> <p><i>Als je dit zo zegt, lijkt het er op dat we in drie goden geloven. Er is toch maar één God?</i> Inderdaad, wij geloven op grond van de Bijbel niet in drie goden, maar in de drie-enige God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.</p>

<b>Schriftlezing:</b>	Johannes 1 vers 1 t/m 17 en Johannes 4 vers 1 t/m 17
-----------------------	--

<p><b>Citaat:</b> <i>overgenomen uit 'Het liefdeslied uit Heidelberg' van prof. dr. W. Verboom (Harderwijk).</i></p> <p>“Ik geloof dus in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, als de Ene en Drie-enige God. Waarom? Omdat God Zich in de Bijbel -als dé bron van Zijn openbaring- zó aan ons bekendmaakt. Hij openbaart Zich als één God en tegelijk als drie Personen.</p> <p>God is Eén. Er zijn niet méér goden, zoals de oude Grieken en Romeinen dachten (Zeus, Venus enz.). In de Bijbel wordt het sterk veroordeeld dat mensen meer goden aanbidden.</p> <p>Tegelijk is God Drie-enig. Nu eens gaat het in de Bijbel om de Vader, dan weer om de Zoon, dan weer om de Heilige Geest. Maar nooit los van elkaar.</p> <p>Een voorbeeld hiervan staat in Mattheüs 3:16-17: Wanneer Jezus wordt gedoopt in de Jordaan hoort men de stem van de Vader, wordt de Zoon (Jezus) gedoopt en daalt de Heilige Geest als een duif op Jezus neer. Een ander voorbeeld vinden we in het zendingsbevel. Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht alle volken het Evangelie te verkondigen en hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Matth. 28:19).</p> <p>Het geloof in de Drie-enige God vormt het hart van mijn geloof. Ik belijd dat God als Vader mijn Schepper is en als Zoon mijn Verlosser en dat Hij als de Heilige Geest het geloof in mijn hart werkt en mijn leven nieuw maakt (heiligt). Geen enkel van deze werken, die God doet, kan ik missen.”</p>
---

<sup>1)</sup> Met Kerk wordt hier dus niet bedoeld 'een gebouw' of 'organisatie', maar het lichaam van Christus/de geloofsgemeenschap.

Voor na de dienst – vragen om thuis over het verkondigde Woord verder na te denken...

1. Hoeveel artikelen in de Apostolische geloofsbelijdenis gaan er over God de Vader en Zijn werk, hoeveel gaan er over God de Zoon en Zijn werk en hoeveel gaan er over God de Heilige Geest en zijn werk?
2. Waarin lijkt een roos op de Heilige Geest?
3. Welk van de 12 artikelen spreekt of spreken u/jou het meest aan, en waarom?



## De Twaalfartikelen in woord en beeld

1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.	5 Ten derde dage wederom opgestaan van de doden	9 Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen			
2 En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere	6 Opgevaaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders	10 De vergeving der zonden			
3 Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria	7 Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.	11 De wederopstanding des vleses			
4 Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle	8 Ik geloof in de Heilige Geest.	12 En het eeuwige leven.			