

Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 155

Zondag 27 november 2022



OCHTENDDIENST

Mijn naam is

De dominee heet...

Ik ben in de kerk met

Wat ga je de komende week doen?

JEUGDDIENST

ZINGEN

We zingen samen met Genesis:

Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Ik stel mijn vertrouwen

Je kent ze vast wel! Zing je mee ?!



Psalm 119 gaat over de wet van God

Je ziet hier de regels uit Psalm 119 vers 4 en de betekenis ervan, wat hoort bij elkaar?

Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich •
door God en Zijn gebod laat raden.

Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer •
leid mijn niet af ter zijde en ten kwade.

Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, •
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?

• Ik zoek God met mijn hele hart, Heere laat mij niet van de goede weg afdwalen.

• Hoe kan de mens al in zijn jonge jaren de juiste weg (dat is de weg van de Heere) vinden?

• De mens houdt zijn leven rein/ schoon als hij zich door God en Gods geboden laat leiden.

Laat je leiden door God en Zijn geboden, vooral als je jong bent!

SCHRIFTLEZING

We lezen uit het **oude / nieuwe** testament van de Bijbel. Het boek heet.....

Het is boek is geschreven door **Mattheüs / Lukas / Johannes**

We lezen hoofdstuk vers 26 tot en met 39.

De hoofdpersoon van dit gedeelte heet(vers 26)

Hij krijgt van de Heere een opdracht, waar moet hij naartoe gaan?(vers 26).

Daar komt hij een wagen tegen met daarin een man uit Ethiopië die uit de profeet **Jeremia / Jesaja / Habakuk** leest (vers 28).

Filippus mag hem de tekst uit de Bijbel uitleggen. De Ethiopiër gelooft **wel / niet** wat Filippus hem vertelt.

Hoe loopt het verhaal af? (vers 36-39). Ze komen bij water

Wat is de juiste volgorde van het verhaal? Begin bij de engel



Wie kan jij vandaag blij maken met een mooie tekening?

