

Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 120

Zondag 20 februari 2022



Wat fijn dat je er bent en/of meeluistert!

Ochtenddienst

De dominee heet:

.....

Ik ben in de kerk /ik ben thuis met:

.....

.....



Goedemorgen jongens & meisjes,

Vandaag is het een bijzondere dag, er wordt een klein meisje uit onze gemeente:

GEDOOPT

Goede God,

Bij U is iedereen welkom.

Het maakt niet uit hoe oud we zijn, wat we kunnen, of wat we weten.

U vindt ons allemaal belangrijk.

Ook de mensen die niet direct opvallen, die niet belangrijk lijken te zijn, horen er helemaal bij.

Kinderen zijn een voorbeeld voor Uw nieuwe wereld.

U wilt kinderen er graag bij hebben.

U vindt het fijn als ze bij U komen.

Dank U wel dat U ons zegent.

Amen

OCHTENDDIENST

Vandaag gebeurt er iets in de kerk, wat niet elke week zo is. Wat is er bijzonder?

.....

Welke (doop)namen heeft dit meisje gekregen?

.....

Wat is de achternaam van dit meisje?

.....

Ken jij dit meisje en haar papa en mama?

.....



ZINGEN

Dit lied gaan we vanochtend zingen. Kun je dit lied in de liturgie vinden? Vul de ontbrekende woorden maar in.



Weerklank 555 : 1

Laat de tot mij komen,
Alle, kindren.
Laat de kindren tot mij
Niemand mag ze hindren.
Want de van Mijn rijk,
Staan voor kindren
Laat ze allen en
Bij Mij binnen lopen.



BIJBEL LEZEN

Kun jij de woorden op de juiste plek invullen? Dit tekstgedeelte komt uit Lucas 18: 16-17

Hij zei: 'Laat die bij me komen.
Houd ze niet
Want Gods nieuwe is er juist voor hen.
Luister goed naar Mijn
Je moet voor Gods nieuwe wereld.
Net zoals een dat doet.
Anders kun je er niet

wereld
openstaan
kind
kinderen
binnenkomen
tegen
woorden

REBUS

Thema van de preek:



dw = v



-b



-k



as = e



b = z



Groot, groter, grootst

In de tijd van Jezus werd je als kind niet serieus genomen. Je moest nog veel leren, en mensen vonden je pas echt belangrijk als je groot geworden was.

VRAGEN OVER HET BIJBELGEDEELTE

Het eerste stukje gaat over

- Jezus, discipelen, kinderen
- Moeders, discipelen, kinderen
- Farizeeën, Jezus, jongen

Er komen mensen met kinderen aan

- Ze willen daar graag spelen
- Ze willen Jezus zien
- Ze willen dat Jezus de kinderen zegent

Wie vind(t)(en) dat niet goed?

- De discipelen
- Jezus
- Farizeeën

Jezus

- geeft hen een knipoog
- omarmt hen
- geeft hen een kus

Daarna

- stuurt Hij hen naar huis
- groet Hij hen
- legt Zijn handen op hen en zegent hen.

Om te weten: kinderen
 In de tijd van de bijbel vonden mensen het heel belangrijk om kinderen te krijgen. Want kinderen konden al jong meehelpen op het land en bij het huishouden. En ze konden later voor hun ouders zorgen. Toch telden kinderen niet echt mee.



BINGO

Streep onderstaande woorden door als je ze hoort, kun jij de bingo kaart vol krijgen?

Jezus	welkom	verbond	vader/moeder
Heilige Geest	discipelen	Koninkrijk van God	afwassen
brengen	beste plaats	Vader	bloed
zegenen	water	Zoon	de weg wijzen
kinderen	zonden	leren	voorbeeld
omarmen	doop	vertrouwen	heerlijkheid

DOOLHOF:

Kun jij de kinderen bij Jezus brengen?



Om te weten: Gods nieuwe wereld
In de nieuwe wereld is God koning: alles is dan
zoals hij het bedoeld heeft. God zal ervoor zorgen
dat die nieuwe wereld er komt, maar we kunnen
er nu ook al iets van zien. Bijv. als we goed zijn
voor elkaar, in vrede met elkaar leven en
aandacht hebben voor mensen die niet belangrijk
lijken.

DOPEN

Wat betekent 'gedoopt in de Naam van.....'?

Trek een lijn naar het goede vakje:

Gedoopt in de
Naam van de
Vader.

Gedoopt in de
Naam van de
Zoon.

Gedoopt in de
Naam van de
Heilige Geest

Hij verlost ons van schuld
door Zijn bloed wij zijn van
Hem.

Hij brengt ons tot Jezus,
troost ons.

Sluit een eeuwig verbond,
Maakt ons Zijn kinderen.
Zorgt als Vader voor ons.

DE WEG VINDEN NAAR JEZUS

Vaders en moeders willen graag hun kinderen bij Jezus brengen, zodat Jezus hen kan zegenen. Maar de leerlingen proberen hen tegen te houden. Ze vinden kinderen niet belangrijk. Help de kinderen om toch de weg naar Jezus te vinden.



ZOEK HET WOORD

Je ziet hier acht rijen met 25 letters. In iedere rij ontbreekt een letter van het alfabet. Schrijf de ontbrekende letter in het vierkantje achter de rij. Zet de letters uit de vierkantjes in de juiste volgorde. De oplossing is een belangrijk woord uit het bijbelgedeelte van vandaag.

B	F	R	T	D	L	Q	Y	A	V	K	U	C	E	M	Z	G	I	J	X	H	O	P	S	W	
Z	T	B	G	N	V	A	F	Q	Y	R	L	D	M	U	W	E	J	C	H	I	O	S	P	X	
T	K	R	V	B	L	Q	Y	A	F	C	M	J	X	E	O	N	G	I	Z	P	U	H	W	S	
D	F	B	L	T	Y	A	Q	C	E	V	K	U	Z	I	M	N	G	X	J	W	S	H	P	O	
J	N	R	T	X	W	Q	D	Y	S	V	K	U	P	E	M	Z	G	B	F	L	C	H	O	A	
M	F	R	J	T	D	L	Q	Y	V	U	C	Z	B	K	A	I	S	W	N	X	H	O	P	G	
J	F	T	S	L	W	Y	A	P	U	Q	K	E	C	Z	M	I	B	O	D	G	X	H	V	R	
V	R	A	F	L	D	Q	T	Y	X	N	W	K	U	M	B	Z	G	I	J	H	C	S	O	P	

--	--	--	--	--	--	--	--



MIDDAGDIENST

Naam:
Datum:
Dominee tijdens deze dienst:
Schrijf 2 liederen uit Weerklank die we deze dienst zingen:

Leest de dominee de wet voor of de geloofsbelijdenis?
.....

Noem 3 dingen waar de dominee voor heeft gebeden:
.....
.....
.....

Uit welk(e) bijbelboek(en) lezen we:
.....

Moeilijke woorden uit de schriftlezing:
.....
.....
.....

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

E.

G.

H.

K.

P.

R.

S.

T.

Maak een tekening die bij de preek past