

Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 112

Zaterdag 25 en zondag 26 december 2021

EERSTE KERSTDAG (zaterdag)

TWEEDE KERSTDAG (zondag)



Beste jongens en meisjes,

Het is Kerst!

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.

Ook dit jaar vieren we Kerst opnieuw ander dan anders.
Door corona gaat er een heleboel anders.

Dit jaar kunnen we niet samen naar de kerk om het Kerstfeest te vieren. Ook kunnen het Kerstfeest van de zondagsschool niet samen vieren.

We mogen God danken voor wat allemaal WEL kan.

We kunnen thuis een heleboel:

- samen naar de kerkdienst luisteren
- samen zingen
- samen bidden en danken
- samen uit de (kinder)bijbel lezen
- en misschien weet jij nog wel meer....

*Jezus kwam dichtbij
als een kind zo klein.
Hij bracht Kerstfeest in
ons hart
dus laat het Kerst zijn!*



Heb jij ook een mooie tas gekregen van de zondagsschool?

We wensen jou en je familie gezegende Kerstdagen!

EERSTE KERSTDAG

De dominee van vanmorgen is:

Weerklank 573 : 1

vul de ontbrekende woorden in:

Er is een geboren op aard;

't Kwam op de aarde voor ons

Weerklank 133 : 3

Stille nacht, nacht!

Vrede en heil, wordt

aan een wereld, verloren in

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

....., Gode zij eer!



We lezen uit de bijbel:

Jesaja 8 : 23 tot en met Jesaja 9 : 6
Lukas 2 : 1 - 11



BINGO

Als je tijdens de schriftlezing (lezen uit de bijbel) of tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren.

herders	licht	kribbe	Zaligmaker
blij	vrede	Jozef	heerschappij
Maria	vuur	wonderlijk	blijdschap

REBUS - Thema van de preek:



Vul de ontbrekende woorden in:
(Lukas 2 : 7)

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de

*.....
omdat er voor hen geen plaats was in de
.....*

PUZZEL



Horizontaal (van links naar rechts)

- 2. oude vrouw in de tempel
- 4. vertrek waar Jezus werd geboren
- 7. vader van Johannes
- 10. zwaar geschenk van een wijze
- 11. oude man die Jezus wilde zien
- 12. zij zongen in de kerstnacht
- 13. stralend hemellichaam
- 14. zoon van God

Verticaal (van boven naar beneden)

- 1. moeder van Jezus
- 2. keizer en maand
- 3. zij kwamen uit het Oosten
- 5. moeder van Johannes
- 6. voederbak
- 8. zij hielden getrouw de wacht
- 9. man van Maria



Nu jij:

Wonderlijk



Voor na de dienst:

Kleur de ballen en versier ze. Knip de ballen uit en hang ze op.





© 2019 truewaykids.com

Tip: kerst memoriespel: <https://hervormdlangbroek.nl/wp-content/uploads/2020/11/Memory-2.pdf>

WOORDZOEKER

Streep de gevonden antwoorden weg uit de woordzoeker.

De letters die overblijven geven je het begin van een bekende tekst uit de bijbel.

Maak jij de tekst verder af?

1. Hoe heet de moeder van het Kindje dat geboren is?
2. Waar ligt Hij in? In een
3. Welke kleertjes draagt Hij?
4. Hoe heet het Kindje?
5. Welke twee namen worden er nog meer genoemd in vers 11? en
6. Hoe heet het stadje waar Hij is geboren?
7. Waar was er geen plaats om te overnachten? In de
8. Wie komen er het eerst op kraambezoek?
9. Van wie hebben ze het nieuws gehoord?
10. Waar waren ze toen?
11. In de lucht zagen ze later nog meer
12. Een ander woord voor 'eer geven'. Dat doen de engelen. ZeGod.

Z	L	A	H	E	R	D	E	R	S	
A	A	I	R	A	M	N	T	O	M	
E	N	L	S	D	E	A	S	N	E	
N	N	H	I	Z	E	U	U	G	H	
E	E	G	I	J	G	T	N	Z	R	E
K	G	R	E	S	M	A	E	E	L	
E	P	A	I	L	N	A	J	B	T	
O	N	R	D	L	E	V	K	R	E	
D	H	A	L	E	G	N	E	E	B	
C	K	R	I	B	B	E	A	H	R	

Kerst met Lukas...

Lukas vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus. Maar Lukas vertelt niet alles...

Kijk eens naar de tekening. Wat heb je niet gehoord uit de Bijbel in deze dienst? (Lukas 2)



Tweede Kerstdag ochtend

Naam:
Schrijf 1 zin op uit een Kerstlied uit deze dienst:
Voorganger tijdens deze dienst: Ds. M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal
Schrijf 3 woorden op uit de geloofsbelijdenis:

Noem 3 dingen waar de dominee voor bidt:

.....
.....
.....

We lezen uit de bijbel:

.....

Woorden uit de schriftlezing:

Thema van de preek:

Geen plaats in een kerststal

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

- A.
- B.
- D.
- K.
- M.
- N.
- S.
- T.
- W.

Maak een tekening die bij de preek past



Middagdienst

Naam:
Ik luister naar de dienst samen met:
Voorganger tijdens deze dienst:
Dit vind ik een mooi Kerstlied:

We luisteren naar de wet of geloofsbelijdenis:

.....

Noem 3 dingen waar de dominee voor dankt:

.....

.....

.....

We lezen uit de bijbel:

.....

.....

.....

Thema van de preek:
En met noemt Zijn Naam:

..... ,

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

E.

G.

H.

K.

P.

R.

S.

T.

Z.

Maak een tekening die bij de preek past



Kerstpuzzel 2021

Elk jaar staat er in het kerkblad een kerstpuzzel voor de volwassenen. Dit jaar is er ook een speciale voor jullie! Als je je oplossing inlevert/opstuurt kun je ook een prijsje winnen 😊. Doe je mee?

Antwoorden kunnen gestuurd worden naar:
Marleen Huiting, Dorpsstraat 20, 9591 AT Onstwedde
of mailen naar: marleenhuiting@hotmail.com



*Kun jij de antwoorden op de 18 vragen vinden?
Schrijf ze in de hokjes en van boven naar beneden vind je het antwoord.*

Geboorte van Jezus aangekondigd (Lukas 1 vers 26 – 38)

1. Hoe heet de boodschapper in deze geschiedenis (Lukas 1 : 26)
2. Het is een (Lukas 1 : 26)
3. Hij gaat naar een stad in (Lukas 1 : 26)
4. Hij gaat naar iemand die familie is van koning (Lukas 1 : 27)
5. De naam van de man met wie zij ondertrouwd is: (Lukas 1 : 27)
6. De vrouw woont in het dorpje (Lukas 1 : 26)
7. De naam van de vrouw is: (Lukas 1 : 27)
8. Haar Zoon moet ze noemen. (Lukas 1 : 31)
9. De engel zegt tegen haar: U bent gezegd onder de (Lukas 1 : 28)
10. De vrouw is in door als ze de engel ziet en hoort wat hij zegt (Lukas 1 : 29)
11. Ze vraagt zich af wat de betekenis van deze kon zijn. (Lukas 1 : 29)
12. Het kindje dat geboren zal worden, zal de Zoon van de genoemd worden. (Lukas 1 : 32)
13. God, de Heere, zal Hem de van Zijn vader David geven. (Lukas 1 : 32)
14. Hij zal zijn tot in eeuwigheid. (Lukas 1 : 33)
15. Dit kindje zal Koning zijn over het van Jakob. (Lukas 1 : 33)
16. Hij zal Koning zijn tot in en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lukas 1 : 33)
17. Als de engel komt, hoeveel maanden is Elisabeth dan zwanger? (Lukas 1 : 36)
18. Want geen ding zal bij God zijn. (Lukas 1 : 37)

