

# Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 105

Zondag 7 november 2021

## OCHTENDDIENST



Beste jongens en meisjes,

Wat fijn dat je in de kerk bent of thuis meeluistert.

Mijn naam is.....

Ik ben in de kerk met/  
ik luister thuis met.....

De dominee heet...

Wat was er leuk de afgelopen week?

Wat was er minder leuk?

Wat ga je de komende week  
doen?

## ZINGEN

Wat zingen we vanmorgen?

Schrijf 2 Psalmen op .....

Schrijf 2 liederen op.....

Welke vindt jij het mooist? .....



We zingen Psalm 143 vers 10

Daar staat: 'mijn leven in Uw dienst besteden'

Hoe zou je dat kunnen doen? Wat kun jij vandaag  
doen voor de Heere God?

.....



Breng de dienaar van Abraham bij het meisje.



Het gaat vandaag over:

..... en .....

## THEMA Schrijf de 1<sup>e</sup> letter op



## SCHRIFTLEZING

Welke antwoorden zijn juist? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.

We lezen vanmorgen uit het eerste boek van de Bijbel:

- a. Exodus      b. Genesis      c. Mattheüs

Het gaat over?

- a. Abraham      b. Paulus      c. Jezus      d. Izak      e. Rebekka

De dienaar van Abraham moet een vrouw zoeken voor Izak bij de:

- a. Kanaänieten      b. familie van Abraham      c. Egyptenaren

Wie gaat er voor de dienaar aan om een vrouw voor Izak te vinden?

- a. Izak      b. een engel      c. Sara

Hoe weet de dienaar welk meisje met Izak moet trouwen?

- a. het meisje dat ook de kamelen drinken geeft      b. het meisje met de waterkruik  
c. het meisje dat rondwandelt

Wat kreeg Rebekka van de dienaar?

- a. armbanden      b. een gouden ring  
c. een hoed      d. een tas

Wat deed Izak toen Rebekka in de verte aan kwam rijden?

- a. het land bewerken      b. bidden      c. slapen

Hoe gaat het verder met Izak en Rebekka?

- a. Ze gaan trouwen  
b. Rebekka gaat weer terug naar huis



Maak een tekening over het verhaal van vandaag



# PREEK

**BINGO** Welke woorden heb je gehoord?

Kleur de vakjes in

kameel	meegaan
vrouw	waterbron
dienaar	bidden
kruik	sluier

In de preek wordt de vergelijking gemaakt tussen Izaak en de Heere Jezus. Rebekka krijgt een huwelijksaanzoek van Izaak, ze zegt daar 'JA' op. Als we in Izaak (als de zoon van de belofte) de Heere Jezus zien, krijgen wij ook een aanzoek. Zeggen wij daar ook 'JA' op? De Heere Jezus wil niks liever dan dat we bij Hem horen.

Trek lijnen van 1 tot 95



*Wat wil je nog aan papa of mama vragen na de preek?*

*Waar ben je dankbaar voor vandaag?*

*Wie zou je de komende week kunnen helpen?*



*Wie ga je binnenkort een bezoekje brengen?*

# MIDDAGDIENST

## ZINGEN/BIDDEN

Schrijf 2 liederen op uit Weerklank

Schrijf 2 Psalmen op

Welke vindt jij het mooist?

Horen we de wet of de geloofsbelijdenis?

Waar zou jij vandaag voor willen bidden?

Waar bidt de dominee voor?

## SCHRIFTLEZING

We lezen uit het Bijbelboek Hebreeën.

Hoofdstuk ..... vers ..... t/m .....

Dit is een evangelie / brief/ profeet

Het gaat over .....

### Psalm 17:3

Ik zet mijn treden in Uw spoor,  
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;  
Wil mij voor struikelen bevrijden,  
En ga mij met Uw heilicht voor.  
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,  
Omdat G', o God, mij altoos redt.  
At, luister dan naar mijn gebed.  
En neig Uw oren tot mijn klachten.



## PREEK

Het gaat vandaag over God de Vader

veel / weinig

Het gaat vandaag over de Heere Jezus

veel / weinig

Het gaat vandaag over de Heilige Geest

veel / weinig

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters?  
(Hoor je ook lange woorden?)

G. ....

H. ....

J. ....

M. ....

R. ....

S. ....

V. ....

W. ....

Maak een tekening die bij de dienst past

