

Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 101

Zondag 10 oktober 2021

OCHTENDDIENST

Beste jongens en meisjes,

wat fijn dat je in de kerk bent of thuis meeluistert.



ZINGEN

psalm 75:1

U alleen, U loven wij.

Ja wij loven U, o HEER'.

Want Uw naam, zo rijk van eer,

is tot onze vreugd nabij.

Dies vertelt men in ons land,

al de wond'ren Uwer hand.

dies:
daarom



wonder: het kan eigenlijk niet en toch gebeurt het



De voorzang is een hele bekende Psalm.
Misschien ken je deze al uit je hoofd!?

WEETJE
Psalm 102 vers 7 en 8 gaan over de puinhopen van Sion (Jeruzalem). De dichter verlangt naar de opbouw van de stad. Vooral zodat alle volken zullen zien dat God Zijn volk niet is vergeten en de stad weer heeft laten herstellen. Deze belangrijke daden van de Heere moeten worden opgeschreven, zodat de kinderen het later kunnen lezen en God ervoor zullen eren.

De Psalmen zijn al heel lang geleden geschreven. De woorden klinken voor ons soms wat moeilijk of ouderwets. Toch is de betekenis vaak wel te begrijpen als je goed leest. Trek lijnen tussen de Psalm en de betekenis

Gods licht is helderder dan de zon.
In Gods licht zien wij het licht.

Ps 147:1 Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen

Ps 36:3 Bij U Heer is de levensbron

Ps 147:1 Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en ik vree doen leven, hen die uit Isrel zijn verdreven

De Heere wil Jeruzalem weer opbouwen. Bij elkaar brengen en in vrede doen leven, alle mensen die uit Israël waren weggestuurd

Laat de aanbidding van de Heere naar de hemel opstijgen

Ps 36: 3 Uw licht doet kaarder dan de zon, ons 't heuglijk licht aanschouwen

Bij de Heere is de bron van het leven

SCHRIFTLEZING

We lezen vandaag verder uit het Bijbelboek Nehemia. We hebben hier al een aantal keer over gehoord. Nehemia werkt als schenker in de burcht Susan. Hij krijgt het bericht dat Jeruzalem in puin ligt. Hij wordt er verdrietig van en de koning ziet dat aan hem. Na gebed om de zegen van de Heere, vraagt Nehemia aan de koning of hij naar Jeruzalem mag reizen. De koning vindt het goed. We lezen nu verder bij hoofdstuk 2 vers 12.

Hoe gaat het verder met Nehemia?

.....
.....
.....

BINGO Welke woorden heb je gehoord?

Streep ze door

muren	opbouwen
bouwen	Jeruzalem
inspecteren	verwoest
moed	nacht

Wat wil je na de preek nog aan papa of mama vragen?



Maak een tekening over het verhaal van Nehemia



PREEK

'Naar de vijver van de koning'

De dominee gaat 2 punten tijdens de preek uitleggen. Bij welk punt horen de volgende woorden?

dag – nacht inspecteren - bouwen verdrietig – goede moed muren opbouwen – puin

Kun je er nog meer woorden bij verzinnen?

Een enorme nood in kaart gebracht

Een krachtige oproep tot wederopbouw



ZOEK de 10 verschillen, kleur de tekening daarna mooi in



Trek lijntjes tussen de cijfers, wat heb je gemaakt?



MIDDAGDIENST

ZINGEN/BIDDEN

Schrijf 2 liederen op uit Weerklank

Schrijf 2 Psalmen op

Welke vindt jij het mooist?

Horen we de wet of de geloofsbelijdenis?

Waar zou jij vandaag voor willen bidden?

Waar bidt de dominee voor?

SCHRIFTLEZING

We lezen uit het Bijbelboek:

Hoofdstuk vers t/m

Het gaat over

Ik ken dit verhaal JA/ NEE

Wat voor nieuws heb je gehoord?

PREEK

Het gaat vandaag over God de Vader

veel / weinig

Het gaat vandaag over de Heere Jezus

veel / weinig

Het gaat vandaag over de Heilige Geest

veel / weinig

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters?
(Hoor je ook lange woorden?)

G.

H.

J.

M.

R.

S.

T.

Z.

Maak een tekening die bij de dienst past

