

# Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 94

## Zondag 22 augustus 2021



Beste jongens en meisjes,

Vandaag is het de laatste zondag van de zomervakantie.

Morgen mag je weer naar school.

Misschien heb je nog niet zo veel zin of vind je het best spannend om naar je groep te gaan met een nieuwe juf of meester.

Misschien heb jij er juist wel heel veel zin in en kijk je er naar uit je klas weer te zien. Zo zie je dat iedereen verschillend is, en dat is goed.

Je mag bidden of God met jou mee wil gaan, ook op je eerste schooldag.

Hij is erbij!

Vanmorgen gaat het in de dienst over Nehemia. Nehemia bidt ook.

We horen vanmorgen wat we van hem kunnen leren.

We wensen jou een fijne zondag.

### Ochtenddienst:

Mijn naam is:

De dominee heet:

Ik ben samen in de kerk met  
/ ik luister samen met:

**Weerklank 297 : 1** vul de ontbrekende woorden in:

O allerhoogste .....,  
die in het ..... der heerlijkheid  
de hemelen hebt tot Uwe .....,  
wij ..... U, in Uwe Zoon,  
die voor ons heeft ..... gedaan,  
als onze ..... **nederig** aan.  
..... Gij ook in eeuwigheid.



**Bidden**      waar bidt de dominee voor:

- .....
- .....
- .....

Ik zou graag willen bidden voor:

- .....
- .....
- .....



**We lezen uit de bijbel:**

1. Nehemia 1: 4 t/m 10
2. Uit welk bijbelboek lezen we nog meer? .....

**Bingo**

Welke woorden hoor je tijdens het lezen uit de bijbel?

woorden	hemel	geboden
huilen	bid	kracht

**Nehemia**

*Wat weet jij al van Nehemia? Kun jij het woordweb aanvullen?  
Misschien weet je nog niet zoveel over Nehemia, dat geeft niet.  
Let goed op of je vandaag in de dienst iets over hem hoort.  
Je kunt er na de dienst ook over praten met papa of mama.*

*schenker*

*Nehemia*



# Thema van de preek

## Rebus



p = l

.....



e = i + p = d

.....



p = m

.....



t = h + mer = ia

.....

*Teken gevouwen handen:  
(biddende handen)*

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

B. ....

G. ....

J. ....

M. ....

N. ....

R. ....

S. ....

T. ....

W. ....

Maak een tekening die bij de preek past

# Middagdienst

Naam:
Datum:
Dominee tijdens deze dienst:
Schrijf 2 psalmen op die we deze dienst zingen:

We luisteren naar de wet of geloofsbelijdenis:

.....

Noem 3 dingen waar de dominee voor bidt:

.....

.....

.....

We lezen uit de bijbel:

.....

Thema: "God dienen met vreugde en wervingskracht"

Woorden uit de schriftlezing:

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

E. ....

G. ....

H. ....

K. ....

P. ....

R. ....

S. ....

T. ....

W. ....

Maak een tekening die bij de preek past



DANK U voor deze nieuwe morgen  
DANK U voor deze nieuwe dag  
DANK U dat ik met al mijn zorgen  
BIJ U KOMEN MAG

