

Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 78

Zondag 11 juli 2021

Bevestiging- en intrededienst

Dominee Van Den Berg



Beste jongens en meisjes,

De zomervakantie is begonnen, dat is fijn!
Vandaag is de eerste zondag van de zomervakantie.

Voor onze kerk (gemeente) is het een hele bijzondere zondag.
In de morgendienst wordt onze nieuwe dominee bevestigd.
De middagdienst is dominee Van Den Berg voor het eerst écht onze dominee.



In de middagdienst zijn mensen uitgenodigd in de kerk maar ook buiten op de parkeerplaats kun je kijken naar de kerk. Daar mag iedereen naar toe.
Misschien ben jij er nu ook wel bij of ga je vanmiddag naar de kerk.
We zijn dankbaar dat we weer Psalmen en liederen voor God mogen zingen.

We wensen jou een fijne zondag en een hele mooie zomervakantie.

Ochtenddienst: Bevestigingsdienst

De dominee deze ochtend is:

De organist deze ochtend is:
(staat op de liturgie)

Weerklank 433 : 1 vul de ontbrekende woorden in:

Grote God, wij U,
Heer, o aller sterken!
Heel de wereld voor U
en Uwe werken.
Die Gij waart te allen,
..... Gij ook in eeuwigheid.



Bidden Waar bidt de dominee voor:

-
-
-

We wachten vol vertrouwen op het grote geluk: de komst van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om ons te redden.

We lezen uit de bijbel:

1. Titus 2 : 11 t/m 15
2. Titus 3 : 1 t/m 7

Bingo

Welke woorden hoor je tijdens het lezen uit de bijbel?

leven	genade	gehoorzaam
liefde	hoop	mensen

Dit woord komt terug beide schriftlezingen:



Titus:

Het bijbelboek Titus is geschreven door

Het is anders dan je misschien verwacht. Het bijbelboek Titus is niet geschreven door Titus maar door **Paulus**. Paulus schrijft een brief aan zijn medewerker Titus. Titus werkt voor Paulus. Paulus schrijft aan Titus hoe je als Christen moet leven en wat belangrijk is voor ambtsdragers in de gemeente. (Bron: Studiebijbel HSV)

Opdracht voor Titus:

Een echte christen, dat kun je merken.

Ons dagelijks leven moet kloppen met wat wij over God geloven en vertellen.

Vertel jij wel eens aan iemand over God?

Hoe kan iemand merken dat je een Christen bent?

Om te
getuigen
 van het
evangelie
 van Gods
genade

Nu jij:



*Een echte christen, dat
 kun je merken.
 Ons dagelijks leven moet
 kloppen met wat wij over
 God geloven en vertellen*

*Hoe kijk jij?
 Zet een kruisje door
 alle gezichten die
NIET kloppen met
 wat wij over God
 geloven en vertellen.
 Wat zie je dan?*

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

F.

G.

J.

M.

N.

R.

S.

T.

W.

Maak een tekening die bij de preek past



Middagdienst: Intrededienst



Wat is een intrededienst?
De eerste dienst van een dominee in een nieuwe gemeente.

Door onze eigen dominee:
dominee van den Berg

Schrijf hieronder de naam van onze dominee
in je mooiste letters:



Het thema van deze dienst is:

kleur



..... !

Welk woord past bij deze tekening?



1 Korinthe 3 : 7
Dus is dan noch hij die
..... iets,
noch hij die
maar God, Die laat alles
.....

Psalm 65 : 8

Uw kroont de jaargetijen;
 Waar Gij Uw zet,
 Daar doet Gij 't al ten dijen,
 Daar het al van vet.
 Het woeste vangt zelfs die droppen,
 Zijn weide blijft niet;
 De heuvels steken toppen
 Met lachend omhoog.



Kies uit:

- veld
- blijde
- goedheid
- groen
- voetstap
- zegen
- druipt
- veld

We lezen uit de bijbel: (je kunt meelesen in de bijbel of liturgie)

1. 1 Korinthe 3 : 5 - 11
2. 2 Korinthe 4 : 1 - 6



Bingo

Welke woorden hoor je tijdens het lezen uit de bijbel?

groeien	akker	genade
harten	waarheid	plant

Uit Korinthe 3:
 Paulus zegt:
 God gaf mij een bijzondere taak:
 Ik moest het goede nieuws, de
 boodschap van Christus,
 bekendmaken.
 Ik lijk dus op de bouwer die een
 stevig fundament legt voor het
 hele huis.

Waarom is een stevig fundament
 belangrijk?

Wat heeft dat met ons geloof te
 maken?



Wat hebben planten nodig om te groeien en te bloeien?



Welk plaatje hoort er niet bij?
Zet er een kruis door.



Wat hebben wij nodig om te groeien
in ons geloof?
De dominee vertelt erover in de preek.



Groeien in geloof



Tip → denk aan het lied: Lees je bijbel bid elke dag

Weerklank, lied 56

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok bent!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ik ga onder in ellend'.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik werk'lijk vruchtbaar zij!

Die groei kan ik mijzelf nooit geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt verdort.



Zet een streep onder
de volgende
woorden:

groeien
wijnstok
vruchtbaar
leven
rank
groeï
bloeien

Dit heb ik deze dienst geleerd:

