



Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 73

Ochtenddienst, zondag 4 april 2021

Wat fijn dat je er bent of meekijkt!

Vandaag is een bijzondere dienst, want we vieren het heilig avondmaal.

Het gaat vandaag over een van de verhalen in het Bijbelboek Lukas. De Heere Jezus mag bij Simon op bezoek, **een Farizeeër**. Hij mag bij hem thuis komen eten, samen met nog meer keurige en deftige mensen. Simon vind de 10 geboden van God erg belangrijk. Hij doet erg zijn best goed te leven, hij houdt zich aan de geboden van God. Hij denk dat op zijn leven niets aan te merken valt. En dan gebeurt er iets bijzonders. Er komt een niet zo nette- en deftige mevrouw binnengelopen, **een zondares**. Die niet zich niet altijd iets heeft aangetrokken van de wetten van God. Ze huilt en wat doet ze? Dat zie je op de tekening hieronder. En wat vind de Heere Jezus hiervan en Simon? Luister maar goed naar de preek!



We zingen vanochtend:

Psalm _____ : _____

Psalm _____ : _____ en _____

Psalm _____ : _____

Lied _____ : _____

Lied _____ : _____

Lied _____ : _____

Psalm _____ : _____ en _____

Psalm _____ : _____



We zingen vanochtend veel liedjes.
Hoeveel liedjes zingen we?



Uit welke Bijbelboeken lezen we vanochtend?

.....hoofdstuk.....vers.....t/m.....

Dit staat in het **oude/nieuwe** testament. Ken je dit verhaal? *Ja/Nee*



We luisteren vandaag in de schriftlezing naar een verhaal in het Bijbelboek Lukas.

Streep de foute antwoorden door.

Simon is een [priester / tollenaar / farizeeër].

Hij nodigt de Heere Jezus uit om [te wandelen / te komen eten / iets te drinken].

Jezus wordt niet alleen uitgenodigd. Er komen nog meer belangrijke gasten. Deze gasten worden met veel eerbetoen ontvangen, zoals dat hoorde in die tijd. Maar wat vreemd; Jezus krijgt een hele kille ontvangst.

Welke dingen doet Simon niet bij Jezus? [een kus geven / voeten wassen / zalven].

Simon vindt Jezus niet belangrijk. Hij vindt zichzelf een vrome man; iemand die precies leeft zoals God dat wil. Hij denkt dat hij geen vergeving nodig heeft (dus dat hij Jezus niet nodig heeft) maar daarin vergist hij zich!

Dan komt er zomaar een [man / zondares / kind] binnenlopen.

Ze heeft [een brief / een fles met zalf / eten] bij zich en loopt naar [Simon / Jezus / de bediende] toe.

Ze gaat achter Hem staan en begint met haar tranen [Zijn voeten / armen / hoofd] nat te maken.

Ze droogt ze af met [een handdoek / haar haren / haar jurk].

Dan kust ze Zijn voeten en [doet Zijn sandalen aan/ zalft ze met de zalf/ doet sokken aan].

Als Simon dat ziet weet hij het zeker: Jezus is echt niet door God gestuurd. Anders had Hij wel geweten wat voor een slechte vrouw zij is. Dan zou Hij Zich niet door haar hebben laten aanraken.

Jezus weet wel wat Simon denkt en gaat proberen om Simon iets uit te leggen.

Hij vertelt een gelijkenis:

Iemand gaf 2 mannen te leen.

De ene man kreeg penningen en de andere man kreeg er

Allebei de mannen konden het geld later niet terugbetalen. Maar gelukkig: hun schuld werd hun kwijtgescholden! Ze hoefden hem niet meer terug te betalen.

Welke man zou nu het meest van hem houden?

.....

Hoe heurt het eigenlijk, chique gasten ontvangen, in het jaar 0?

Simon verwelkomde al zijn andere gasten op een manier zoals in die tijd gebruikelijk was: hij begroette hen met een kus, hij zorgde voor water zodat ze hun voeten konden wassen en zorgde voor een lekker geurtje. Zo konden zijn gasten heerlijk opgefrist aan tafel gaan (Lucas 7:44-46).

Hoe groet jij vriendjes/vriendinnetjes als ze bij jou thuis komen spelen?



Bingo!

Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren. Krijg jij de kaart vol?

Avondmaal	voeten	Wet
opgehouden	profeet	Farizeeër
gedachtenis	Kwijtgescholden	zonden
Schuldeiser	gerechtigheid	Werelden
Kuste	aanliggen	vergeeft

Woordzoeker

Zoek de volgende woorden: avondmaal, bidden, danken, dominee, eeuwig, gedenken, geloven, heilig, leven, lichaam, vergeven, wijn, zonde

U	V	H	E	I	L	I	G	L
N	E	E	U	W	I	G	A	I
E	D	B	R	G	I	A	D	C
V	Z	O	I	G	M	J	A	H
O	L	O	M	D	E	Z	N	A
L	N	E	N	I	D	V	K	A
E	S	O	V	D	N	E	E	M
G	V	D	W	E	E	E	N	N
A	G	E	D	E	N	K	E	N



? Wist je dat? ??

Ons geloof kent twee sacramenten: De Heilige Doop en **het Heilig Avondmaal**. Vandaag houden we het Heilig Avondmaal.
Pff sacrament... dat is een lastig woord! Het komt van het Latijnse woord sacramentum. Dit betekent "heilig (geloofs)geheim". Het avondmaal is, net als de Heilige doop, door de Heere Jezus zelf ingesteld.

Kleurplaat De Heere Jezus vierde voor het eerst het Avondmaal met zijn discipelen. Kun jij de 10 verschillen vinden?

