



Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 60

Zondag 11 april 2021

Beste jongens en meisjes,

In deze nieuwsbrief lees je over de ochtenddienst en de middagdienst.
Het is fijn als je in de d' Ekkelkaamp bent.
Het is fijn als je thuis meeluistert.

Vandaag is het een bijzondere dag.

In de kerk is er vandaag een **dominee** die we nog niet kennen.
Onze kerkenraad heeft gevraagd of deze dominee bij onze kerk dominee wil worden.
De naam van deze dominee is: dominee van den Berg.
Hij is nu dominee in de plaats Sint Philipsland, dat ligt in de provincie Zeeland.

Kunnen wij iets doen?

We kunnen bidden of God wil zorgen dat onze kerk weer een dominee krijgt.
Een dominee die ons over God kan vertellen en dingen kan leren.



Provincies

Nederland



Welke discipel zegt drie keer dat hij Jezus niet kent?

Zijn naam is:

.....

Jezus had gezegd:
"Voordat de haan **twee keer** gekraaid heeft, zul je Mij **drie keer** verloochenen"
(Markus 14 : 72)

Toen de haan kraaide was Petrus erg verdrietig.

Ochtenddienst

We lezen in de bijbel:

- Markus 16 : 1 - 7
- Lukas 24 : 9 - 12 en 33 – 35
- 1 Korinthe 15 : 1 - 5



Schrijf de Bijbelboeken in de open Bijbel

Schrijf woorden die je hoort tijdens het lezen uit de Bijbel:

Vul de ontbrekende woorden in:

Lied 164: 1 Zo zeer had God de wereld
Dat Hij zijn ons gaf.
Hij droeg voor elk die Hem gelooft de allertzwaarste

Psalm 25 : 4 (W) God is en hoog te prijzen,
..... en recht is zijn beleid.

Psalm 73 : 1 Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen, die zijn van gemoed.

Psalm 66 : 6 U, die in mij hebt behoed.

Lied 173 : 1 Halleluja! Lof zij het,
die onze op zich nam.



Thema van de preek:

Schrijf de eerste letter van elk plaatje onder het woord.



'en '



Bij de preek

Petrus heeft drie keer gezegd dat Hij Jezus niet kent.
Wat verdrietig!

Waarom wil hij niet dat de mensen weten dat hij bij Jezus hoort?

.....

Op Paasmorgen hoorden de leerlingen van Jezus het verhaal van de vrouwen.

Petrus rent naar het graf. Hij ziet alleen de doeken liggen.

Wat zou hij gedacht hebben?

.....

Woordzoeker:

Streep alle woorden door.

De letters die overblijven vormen samen een naam.

Dit is de naam van de discipel waar je vandaag in de preek veel over hoort.

Deze discipel rende na het verhaal van Maria naar het graf, hij zag alleen linnen doeken liggen.

w	v	e	r	s	c	h	e	n	e	n
i	p	n	e	v	a	r	g	e	b	o
t	k	e	w	e	g	p	o	n	n	p
n	e	l	l	o	r	g	e	w	e	s
d	b	e	e	l	e	v	e	n	ij	t
f	r	p	f	a	r	g	t	r	r	a
o	o	i	d	o	e	k	e	n	e	n
o	o	c	t	a	b	b	a	s	c	d
l	d	s	e	e	r	v	e	b	e	i
e	e	i	u	n	e	e	t	s	p	n
g	s	d	n	e	v	l	a	z	s	g

- begraven
- bevreesd
- brood
- discipelen
- doeken
- geloofd
- gestorven
- graf
- leven
- opgewekt
- opstanding
- sabbat
- specerijen
- steen
- verschenen
- wegrollen
- wit
- zalven

Weetje:
verloochenen betekent:
iemand niet willen kennen



Om te onthouden:
Jezus Christus is voor ons gestorven,
en daardoor worden onze
zonden vergeven.

Oplossing

--	--	--	--	--	--

voor beide diensten:



De dominee bidt voor:

.....

.....

.....

.....

.....

Zet de letters op de goede plek:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	T	G	P	E	J	Z	O	U	I	S	N



6	5	7	9	11		10	11	8	4	3	5	11	2	1	1	12

Vertel het goede nieuws aan iedereen.

www.kleurversjes.nl

Weet je dat de LENTE komt?

ALLES IDOPT WEER UIT DE EERSTE
ZONNESTRALIEN, ZE TINTIEN OP JE HUID

Weet je wel dat JEZUS leeft?

Hij is opgestaan!

ZE HADDEN HEM GEKRUISIGD EN IN EEN GRAF GEDAAN
MAAR NA DRIE DONKERE DAGEN
IS HIJ WEER OPGESTAAN

Red van Lily en Rikkert

Middagdienst

We lezen in de bijbel:

Johannes 20 : 24 - 31
1 Johannes 1 : 1 - 4

BINGO

Hoor jij de woorden tijdens het lezen uit de Bijbel?
1 woord hoor je niet, welk woord is dat?

De naam Didymus betekent:

twaalf	litteken	handen
vrede	discipelen	gelovig
tweeling	acht	waarheid

Vul de ontbrekende woorden in:

Psalm 56 : 6 *Ik roem in God, ik 't onfeilbaar woord;*

Ik heb het zelf uit Zijnen gehoord.

Weerklank 174 *'t Bericht werd Thomas ook*

7, 8 *Hij hoorde het vol aan*

dat Jezus zou zijn Halleluja

Zie Thomas, mijn zij,

Mijn handen, allebei,

en Niet, geloof in Mij. Halleluja

Thema van de preek:

REBUS



p = w
r = s



f = n
- s



a = o +
k = g
r = l



r = vi
- el



n = r



d = o

+

s = g



..... !

Geloven is...

...zeker zijn van
de dingen die je
niet ziet



Zondag 23
uit:
Heidelbergs
Catechismus

Je geloof belijden

Vul jij de ontbrekende woorden.

Kies uit: **geloof – leven - rechtvaardig**

Vr. 59 ~ Wat heb je eraan dat je dit allemaal gelooft?

Door het in Christus ben ik voor
God rechtvaardig
en krijg ik deel aan het eeuwige

Vr. 60 ~ Hoe ben je rechtvaardig voor God?

Ik ben alleen voor God door het
geloof in Jezus Christus.

Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God
krachtig heb gezondigd en dat ik niet één gebod heb
gehouden. Ook heb ik nog steeds de neiging om alle
verkeerde dingen te doen.

Ondanks dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb
gedaan, uit **genade** aan mij de volledige betaling,
gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die
toe, alsof ik nooit had gezondigd of heel mijn leven gehoorzaam
ben geweest, zoals alleen Christus die gehoorzaamheid
helemaal voor mij heeft nagekomen. Ik deel in deze liefdesdaad
als ik die met een gelovig hart aanneem.

**Vr. 61 ~ Waarom zeg je dat je alleen door het
geloof rechtvaardig bent?**

Ik ben niet vanwege iets in mijn geloof voor God **rechtvaardig**.
Alleen de betaling, gehoorzaamheid en heiligheid van Christus
is mijn **gerechtigheid** voor God. Door het geloof kan ik
die **aannemen** en toe-eigenen.

Hoor jij woorden tijdens de preek die
beginnen met deze letters?

- B.
- D.
- E.
- G.
- H.
- K.
- L.
- M.
- P.
- T.
- V.

Niet zien, toch geloven!



weetje:
Ken jij het spreekwoord:
"Ongelovige Thomas"
Dit betekent:
Iemand die nooit iets gelooft.



Thomas
Thomas gelooft niet dat de discipelen Jezus hebben gezien. Thomas zegt dat hij eerst de wonden van de spijkers de handen van Jezus wil zien en de wonden in zijn zij wil voelen.

